



LUND UNIVERSITY

Erfarenheter av Kommunalstrejken 2003: Erkännande, omfördelning och värde

Linderoth, Kristin

2013

[Link to publication](#)

Citation for published version (APA):

Linderoth, K. (2013). *Erfarenheter av Kommunalstrejken 2003: Erkännande, omfördelning och värde*. Abstract från Marx 2013: Klass, kris, kritik, kapitalism.

Total number of authors:

1

General rights

Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: <https://creativecommons.org/licenses/>

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00

Kristin Linderoth
Doktorand
Genusvetenskapliga institutionen
Lunds universitet

Erfarenheter av Kommunalstrejken 2003:

Erkännande, omfördelning och värde

Den strejk som Svenska Kommunalarbetareförbundet genomförde våren 2003 är den hittills mest omfattande i förbundets historia och den största strejken bland offentliganställda i Sverige. Strejken definierades av Kommunal som en kamp för höjda kvinnolöner och under parollen 'Vi tar fajten' var totalt 83 000 medlemmar uttagna under olika perioder mellan 23 april och 28 maj. Mycket medial uppmärksamhet omgärdade konflikten, liksom en intern diskussion kring krav och strategier, men någon studie av hur de strejkande själva uppfattade strejken och hur de idag minns den har inte gjorts. Vilka lärdomar och erfarenheter gjordes av de strejkande?

Kommunalarbetare har haft en central roll i uppbyggnaden av den svenska välfärdsstaten, och befinner sig nu mitt i nedmonteringen av densamma. Att intervjua fackligt aktiva kommunalare som var involverade i strejken 2003 om tiden innan, under och efter denna kan fördjupa förståelsen för det senaste decenniets förändrade arbetsvillkor och förutsättningar för facklig mobilisering inom den offentliga sektorn. Berättelser om strejken har potential att belysa den svenska modellens speciella, och ibland problemfyllda, gränsdragningar mellan det fackliga, det politiska och det offentliga och tangerar därmed större frågor om arbetarrörelsens mål, visioner och strategier.

Då studien befinner sig i ett inledande skede utgör detta paper en första och preliminär analys av det material som hittills samlats in, i syfte att pröva möjliga fortsatta inriktningar för studien. Jag ringar in några centrala teman som förekommer i materialet och diskuterar dessa med hjälp av begrepp som erkännande och omfördelning (se t.ex. den debatt mellan Nancy Fraser och Judith Butler i *New Left Review* som tog sin början 1995), vilka kan anses särskilt spänningsfyllda i ett LO-förbund vars medlemmar framförallt är kvinnor och (i allt högre utsträckning) rasifierade grupper. Ett annat och relaterat begrepp som framstår som användbart är värde, då strejken potentiellt kan förstås både som en kamp om värdet av det egna arbetet och, i ett större perspektiv, om värdet av välfärden. Det sistnämnda är vanligt förekommande i strejker i den offentliga sektorn i västvärlden (se t.ex. Briskin 2011), men då Kommunals yrkesgrupper har delvis andra villkor än de sjuksköterskor som är i fokus i flera av dessa studier blir det intressant att undersöka hur de strejkande ser på varför de gick ut i konflikt.