

UTVECKLING AV BOSTADSKVALITET UNDER 50 ÅR



En jämförelse mellan ett av miljonprogrammets bostadshus och ett nutida prisbelönt bostadshus

Bakgrund

Allting började i Stockholm år 1972 när FN höll den första miljökonferensen. Detta skapade mer intresse för miljöfrågor och hållbar utveckling. Fler FN-konferenser hölls och mer intresse samt agerande syntes världen runt.

Det ena bostadshuset byggdes år 2019 och vunnit Kasper Salin-priset. Detta bostadshus är beläget i Guldheden, Göteborg och byggdes av Riksbyggen. Det andra bostadshuset byggdes år 1973, under miljonprogrammet. Detta bostadshus är beläget i på Österäng, i centrala Kristianstad. Detta bostadshus är även där jag själv bor och därför har egna observationer varit möjliga.

MÅL

Målet med detta arbete är att upplysa om hållbar utveckling och urbanisering. En jämförelse mellan ett bostadshus från miljonprogrammet och ett hus som vunnit Kasper Salin-priset nyligen genomförs. Detta för att se likheter och skillnader i bostadshus som byggts med 50 års mellanrum och analysera hur arkitektoniska trender och konstruktionsmetoder har utvecklats över tiden.

METOD

- Litteraturstudie
- Kommunens arkiv
- Webbplatser
- Egna observationer på området Österäng



Viva

Österäng

Viva

RESULTAT

Efter analys och sammanställning av all information och datainsamling kunde ett resultat konstateras. Det uppmärksammades skillnader men också flera likheter i de två bostadshusen. Alltså är det inte så stor skillnad i kvaliteten i det bostadshus som byggdes under miljonprogrammet och bostaden som vunnit Kasper Salin-priset samt byggts nyligen.

Miljonprogrammet

1965 - 1974

1 005 578 bostäder

SLUTSATS

Det har inte skett så stor utveckling i kvaliteten i bostadshus trots allt arbete av FN. Miljonprogrammet har även bättre kvalitet än vad som tros. Anledningen till varför många har dålig syn på Miljonprogrammet är inte kvaliteten i bostadshusen, utan andra faktorer.

