

Högerpopulismens kvinnliga dragningskraft

En kvalitativ textanalys av hur högerpopulistiska
kvinnor attraherar en kvinnlig publik



LUNDS
UNIVERSITET

Esther Belachew

Malin Wighagen

Abstract

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur högerpopulistiska kvinnor i USA attraherar kvinnliga väljare till sin politik. Högerpopulismen har på senare år varit framträdande i USA, särskilt inom det republikanska partiet. Studien utförs genom en kvalitativ framing-analys på tre tal av de högerpopulistiska kvinnorna Candace Owens, Kristi Noem och Marjorie Taylor Greene. I talen observeras ett antal huvudteman. Framträdande teman i talen är bland annat transgenderism, feminism, invandring, familjefrågor och hotet från vänstern. Dessa teman undersöks utifrån teorierna *Emancipation Fatigue*, *Sexual Exceptionalism* och *New Maternalism* som försöker förklara varför kvinnor attraheras av högerpopulismen. Resultatet visar att teorierna är framträdande i alla tre tal, vilket i enlighet med teorierna, förklarar varför kvinnor attraheras till högerpopulismen. Teorierna är ursprungligen utformade efter ett europeiskt perspektiv, men denna studie visar att de är applicerbara även på ett amerikanskt fall.

Nyckelord: Kvinnor, Högerpopulism, USA, Republikanska partiet, Framing-analys.

Antal ord: 7998.

Innehållsförteckning

1 Inledning	4
1.1 Syfte och frågeställning.....	5
1.2 Bakgrund.....	5
1.2.1 Högerpopulism i USA.....	5
1.2.2 Republikanska partiet.....	6
1.2.3 Talespersonerna.....	6
1.3 Tidigare forskning.....	7
2 Teori	8
2.1 “Why Are Women Attracted to Right-Wing Populism?”.....	8
2.1.1 Emancipation Fatigue.....	9
2.1.2 Sexual Exceptionalism.....	10
2.1.3 New maternalism.....	10
2.2 Val av teori.....	11
3 Metod	12
3.1 Kvalitativ textanalys.....	12
3.1.1 Framing-analys.....	12
3.1.2 Operationalisering.....	13
3.2 Val av metod.....	13
4 Material	14
4.1 Conservative Political Action Conference ‘CPAC’.....	14
4.1.1 Candace Owens.....	14
4.1.2 Kristi Noem.....	15
4.1.3 Marjorie Taylor Greene.....	16
4.2 Val av material.....	17
5 Analys	18
5.1 Emancipation Fatigue.....	18
5.2 Sexual Exceptionalism.....	21
5.3 New Maternalism.....	23
6 Diskussion och slutsats	25
7 Vidare forskning	27
8 Referenser	28

1 Inledning

Den allmänna uppfattningen att kvinnor inte attraheras av högerpopulismen, baseras på det faktum att män röstar på högerpopulistiska partier i större utsträckning än kvinnor (Coffé 2019, s.170). Detta faktum visar sig inte minst i USA och inom det republikanska partiet, där högerpopulismen vuxit på senare år. Inom det republikanska partiet finns det en historia av att motsätta sig liberala reformer som abort, samkönade äktenskap och medborgarrättsfrågor (Åsard 2021, s.701). Detta har resulterat i en övervägande vit, manlig väljarbas där partiet haft svårigheter med att attrahera kvinnliga väljare (ibid). Trots detta var det 53% av USAs vita kvinnor som röstade på Trump i valet 2016 (af Kleen 2019). Majoritet har inte uppmärksammas tillräckligt och är en lucka som denna uppsats syftar till att fylla, en lucka som existerar även utanför USAs gränser. Den befintliga högerpopulistiska forskningen har inte fokuserat på den kvinnliga aspekten av högerpopulismen. Det som attraherar män till högerpopulismen kanske inte nödvändigtvis är det som attraherar kvinnor. Frågan återstår, vad är det egentligen som lockar just kvinnor till denna konservativa falang?

Att undersöka högerpopulistiska kvinnor i USA ger ett unikt perspektiv med tanke på det tvåpartisystem som det amerikanska politiken bygger på. Republikanerna har inte alltid varit ett högerpopulistiskt parti, som många andra partier i Europa har en historia av att vara. Men det innebär inte att högerpopulismen ej är utbredd i USA. I och med Trumps framgångar inom republikanska partiet har partiet fått andra karaktärsdrag på senare år (Westerberg 2020). Detta innebär att den amerikanska politiken kan komma att förändras ytterligare i och med högerpopulismens framväxt. För att kunna förstå denna utveckling behöver alla aspekter av högerpopulismen studeras; även kvinnor.

Som världens supermakt med inflytande över både världspolitik och populärkultur, är USA en trendsättare utan dess like. Därför är det sannolikt att den kvinnliga aspekten av högerpopulismen inte kommer att hålla sig inom landsgränsen, utan eventuellt korsa Atlanten. För att komma underfund med denna utveckling kommer tre inflytelsrika högerpopulistiska kvinnors tal kvalitativt analyseras via en framing-analys med utgångspunkt i teorier om varför kvinnor attraheras till denna politik. Det teoretiska ramverket är utformat efter ett europeiskt perspektiv medan denna uppsats syftar till att testa perspektivet på den amerikanska politiken.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med undersökningen är att studera vad som attraherar kvinnor till högerpopulismen. Det kommer att undersökas genom att studera hur kvinnliga förespråkare för högerpopulismen lockar kvinnor till sin politik. Samt hur detta relaterar till det teoretiska ramverket som försöker svara på frågan kring varför kvinnor attraheras av högerpopulismen. Frågeställningen kommer att besvaras utifrån vilka frames dessa högerpopulistiska kvinnor använder sig av när de pratar om diverse politiska frågor. Samt hur framträdande teorierna *Emancipation Fatigue*, *Sexual Exceptionalism* och *New Maternalism* är i de utvalda talen. Syftet med uppsatsen är dessutom att testa de utformade teorierna samt se om dessa kan utvecklas till att vara applicerbara på ett amerikanskt perspektiv.

Frågeställningen lyder: Vilka frames använder sig högerpopulistiska kvinnor av i olika politiska frågor för att attrahera kvinnor till högerpopulismen?

1.2 Bakgrund

I det här avsnittet kommer en kortare bakgrund av högerpopulismen i USA, det republikanska partiet samt talespersonerna att presenteras.

1.2.1 Högerpopulism i USA

Populismen i USA har varit en del av politiken under flera år, ända sedan den amerikanska revolutionen (Gelin & Åsard 2019, s.29). Populism är ett spretigt och till synes vagt begrepp, men Gelin och Åsard beskriver populism som “[...] starkt kritiska till de härskande eliterna och sätter det “vanliga folket” på pьdestal” (Gelin & Åsard 2019, s.11). Högerpopulismen skiljer sig från vänsterpopulismen kring vilka som anses vara *eliten*. Högerpopulismen menar att det är universiteten, media och underhållningsindustrin som klassas som den liberala eliterna medan vänsterpopulismen menar att det är storföretagen som utgör eliterna (Gelin & Åsard 2019 s.11). Begreppet populism i Europa har oftast en negativ klang, medan populism i USA emellanåt fylls med begrepp som progressivt, folkligt deltagande och ökad demokrati (Gelin & Åsard 2019, s.31).

1.2.2 Republikanska partiet

Republikanerna i USA bildades år 1854 och är idag västvärldens mest framgångsrika högerparti (Åsard 2021, s.701). Partiet har förändrats drastiskt i takt med samhällsutvecklingen vilket speglas i utvecklingen från Lincoln till Trump (ibid). Partiet har med tiden flyttats allt mer åt höger och idag betraktas republikanerna som ett högnationalistiskt parti med auktoritära drag (ibid). Allt eftersom förvandlades det republikanska partiet till ett så kallat extremt parti, föraktet mot eliten växte, kompromiss ansågs inte längre som en lösning och evidensbaserad fakta avfärdades mer frekvent. Den största förändringen ägde dock rum när Donald Trump tog över stafettpinnen (Åsard 2021, s.702-703). När makten väl låg i Trumps händer, uppslukades det republikanska partiet av *Trumpismen* och andra falanger av det republikanska partiet tappade sitt inflytande (Gelin & Åsard 2019, s.158). Den ideologiska polariseringen mellan republikanerna och demokraterna är större idag än vad den varit de senaste 50 åren, där republikanerna flyttat sig längre till höger än vad demokraterna flyttat sig till vänster (Desilver 2022).

1.2.3 Talespersonerna

I detta avsnitt kommer respektive talesperson att presenteras. Alla tre talespersoner utgör en del av 'Make America Great Again'-MAGA-rörelsen, stöttar Donald Trump och tillhör den amerikanska högern.

Candace Owens

Candace Owens, född 1989, har sedan 2017 varit anhängare av konservatismen (Roeloffs 2024). Hon började sin karriär på Youtube där hon pratade om *Black Conservatives*, den konservativa falang som utgörs av den svarta befolkningen i USA (Roeloffs 2024). Därefter fortsatte hennes resa inom sociala medier (ibid). Hon har upprepade gånger öppet kritiserat bland annat feminismen, Black Lives Matter och transpersoners rättigheter (Malone 2023). 2021 startade hon podcasten och videokanalen "Candace" tillsammans med den konservativa nyhetswebbplatsen *The Daily Wire*, där hon bland annat intervjuat personer som Donald Trump, Mike Pence och Steve Bannon (Roeloffs 2024). Samarbetet mellan henne och *The Daily Wire* avslutades våren 2024 (Darcy 2024). Owens menar att vara mamma och gift är den bästa delen i hennes liv (Owens 2023).

Kristi Noem

Kristi Noem, född 1971, blev South Dakotas första kvinnliga guvernör 2018, efter att ha suttit i South Dakotas lagstiftande församling och sedan som medlem i USAs representanthus från 2010 (NGA 2024). Hon tillhör det republikanska partiet och är utöver detta en småföretagare, jordbrukare och ranchägare. Noem säger själv att hennes största bedrift är att vara gift och mamma till hennes tre barn (ibid). Under hennes politiska karriär har hon arbetat för minskat statligt inflytande och sänkta skatter. Hon är en av de republikaner som spekulerats vara en möjlig kandidat för rollen som Trumps vicepresident i presidentvalet 2024 (Nazzaro 2024).

Marjorie Taylor Greene

Marjorie Taylor Greene, född 1974, är en republikansk politiker och från 2021 medlem i USAs representanthus (Britannica 2024). Hon har varit en framträdande person inom 'Make America Great Again'-MAGA-rörelsen och även stöttat den högerextrema konspirationsteorin Qanon (ibid). Konspirationsteorin bygger på idén om att Donald Trump för en hemlig kamp mot satanistiska, kannibalistiska pedofiler som sägs finnas inom det demokratiska partiet och USAs *deep state* (Holoyda 2024). Taylor Greenes politiska arbete har strävat efter att säkerställa frihet för de amerikanska medborgarna (Greene House). Hennes kristna tro är en stor del av hennes liv och hon menar att livets höjdpunkt är att vara mamma och tillbringa tid med sin familj (ibid).

1.3 Tidigare forskning

Den befintliga forskningen inom studiet av kvinnors roll inom högerpopulismen skildrar i första hand könsgapet mellan män och kvinnor. Statistik har förts på könsgapet mellan kvinnor och mäns röstmönster, vilket visar att män i större utsträckning röstar på det republikanska partiet än kvinnor (Pew Research Center 2024). Statistiken visar även att valdeltagandet är högre bland kvinnor än män (Dittmar 2018). Med tanke på det höga valdeltagandet bland kvinnor blir det aktuellt för högerpopulistiska partier att lägga fokus på kvinnliga väljare för att öka stödet. Om kvinnor tar större plats inom högerpopulismen i framtiden, blir det aktuellt att förstå vad som lockar kvinnor till den politiken. Detta motiverar uppsatsens bidrag till forskningen kring kvinnor och högerpopulism.

Dessutom fokuserar tidigare studier inom kvinnor och högerpopulism i första hand på väljarna, det vill säga efterfrågesidan (Pew Research Center 2024). Det förs statistik på kvinnliga röstmönster men inte vad utbudssidan, det vill säga politikerna, gör för att attrahera kvinnorna. Därmed fokuserar denna uppsats på utbudssidan för att ge en ny infallsvinkel på området. Tidigare forskning är dessutom i första hand kvantitativ och fångar inte de aspekter som en kvalitativ studie har möjlighet att göra. Därmed identifierades luckan inom ämnet vilket födde nyfikenhet och väckte intresse för ämnet som sedan ledde fram till uppsatsens frågeställning.

En del forskning har gjorts kring hur kvinnor används som strategiska verktyg inom högerpopulistiska partier och att kvinnor därför i större utsträckning blivit invalda inom dessa partier på senare tid (Weeks, Meguid, Kittilson, & Coffé 2023, s.421-422). Detta visar på hur kvinnor tar större plats inom de högerpopulistiska partierna och styrker därmed uppsatsens bidrag till forskningsområdet.

Bristen på metastudier inom ämnet högerpopulism och kvinnor visar på den begränsade omfattningen av forskning inom området. Tidigare forskning täcker alltså inte ämnet till den grad som vore önskvärt.

2 Teori

För att undersöka vad som lockar kvinnor till högerpopulismen behövs ett teoretiskt ramverk som ligger till grund för att besvara frågeställningen. Studien har teoritestande och teoriutvecklande ambitioner vilket gör teoriavsnittet till en central del av uppsatsen.

2.1 “Why Are Women Attracted to Right-Wing Populism?”

Det teoretiska ramverket för uppsatsen grundar sig på kapitlet “Why Are Women Attracted to Right-Wing Populism? Sexual Exceptionalism, Emancipation Fatigue, and New Maternalism” som diskuterar varför kvinnor stödjer och engagerar sig inom högerpopulistiska partier. Kapitlet hämtas från boken “Right-Wing Populism and Gender” skriven av Gabriele Dietze och Julia Roth. Syftet med teorierna är att slå hål på de förutfattade meningar om att kvinnor inte utgör en betydande del av högerpopulismen, samt reda ut vad som attraherar kvinnor till denna politik (Dietze 2020, s.147). Teorin är

ursprungligen skriven utefter ett europeiskt perspektiv med exempel från högerpopulistiska partier i Europa.

Begreppen *Emancipation Fatigue*, *Sexual Exceptionalism* och *New Materialism* kommer att skrivas i originalspråk, engelska, och därmed kommer ingen svensk översättning att användas. Innebörden av begreppen kommer att förklaras i texten.

2.1.1 Emancipation Fatigue

Den första teorin, *Emancipation Fatigue*, grundar sig i en trötthet bland kvinnor som befinner sig i den lägre medelklassen eller arbetarklassen. Tröttheten syftar till den frigörelse som feminismen förespråkar. Det skapas ett motstånd mot feminismen och anti-patriarkatet som efter 1970- och 1980-talet sköljde över västvärlden (Dietze 2020, s.149-150). Kvinnorna i arbetarklassen och lägre medelklass upplevde personligen inte den frihet, tillgång till sysselsättning eller möjligheten till högre utbildning som feminismen medförde. Kvinnorna uppfattade själva inte att de var drabbade av det patriarkala samhället och på grund av detta utvecklades en trötthet mot feminismen och frigörelsen. Begreppet feminism blev istället en typ av svordom i många kretsar (Dietze 2020, s.150). Dietze beskriver hur begreppet feminism fylldes med innebörd som offer, osexighet och brist på humor, istället för betydelsen 'kampen mot patriarkatet'.

Dietze citerar en tysk anti-feministisk kvinna, Birgit Kelle, som beskriver känslan av att vara tvingad till frigörelse, *emancipation*. Kelle uttrycker att hon är trött på att skambeläggas för att inte avsky män. Hon vill inte skämmas för att vilja vara hemmafru, inte vilja vidareutbilda sig eller själv uppfostra sina barn hemma. Kelle har tröttnat på att behöva ursäkta sig för hennes gammalmodiga inställning till livet som fru och mamma (Dietze 2020, s.150). De redan existerande könsnormerna är inte problematiska.

Kvinnor som motsätter sig feminismen och upplever denna trötthet, är ledsna på tjetet om jämställdhet och visionen om att kvinnor behöver komma ifatt män. Påtryckningar och uppmaningar om frigörelse uppfattas som nedvärderande och kränkande (Dietze 2020, s.150-151). Normen om frigörelse blir ett stresspåslag för kvinnor och ett tvång skapat av eliten. Högerpopulistiska partier utlovar därför en minskad stress relaterad till feminismen (Dietze 2020, s.151).

2.1.2 Sexual Exceptionalism

Sexual Exceptionalism bygger på övertygelsen om att västvärlden besitter den mest progressiva, privilegerade och överlägsna sexuella ordningen (Dietze 2020, s.153). Den sexuella ordningen anses vara progressiv då den går i linje med mognad och upplysning. Den bedöms vara privilegerad på grund av att västvärlden uteslutande har de kulturella verktyg för att åstadkomma en emancipatorisk, civiliserad sexualitet. Den sexuella ordningen betraktas också som överlägsen då den förkunnar jämlikhet mellan könen och främjar kvinnors sexuella frihet. Dietze förtydligar att användandet av *exceptionalism* syftar till begrepp som *utmärkt* och *extraordinärt* och inte *undantag* som begreppet kan misstas för (ibid).

Dietze använder i första hand *Sexual Exceptionalism* för att förklara de högerpopulistiska partiernas framställning av kvinnor som offer för muslimska sexförövare. Den muslimska kulturen anses vara underlägsen västerländsk kultur och därmed utgör de muslimska immigranterna ett hot mot kvinnor och deras sexuella frihet (Dietze 2020, s.154). Kvinnor används därmed flitigt som redskap i högerpopulistiska partiers politik och sammankopplar jämställdhetsfrågan med invandrarfrågan och anti-muslim-rasism (Dietze 2020, s.153).

De högerpopulistiska partiernas ståndpunkt kring kvinnors sexuella frihet bör dock inte förväxlas med en strävan efter utökat arbete kring jämställdhet och kvinnlig frigörelse (Dietze 2020, s.153). Enligt högerpopulisterna är denna frihet redan uppnådd men hotad av den muslimska sexuella ordning (ibid). Detta blir märkbart med tanke på partiernas ambitioner att motverka jämställdhetsintegrering och studier i genusvetenskap (Dietze 2020, s.155). Därför kan partiprogrammen uppfattas som kontradiktoriskt med dess fokus på traditionella, heteronormativa familjevärden i kombination med den fria sexualpolitiken (ibid). Men denna paradox förmedlar intrycket att partierna främjar politik som är förmånlig för kvinnor, vilket medför ett ökat stöd hos kvinnliga väljare (Dietze 2020, s.155-156).

2.1.3 New maternalism

New Maternalism syftar till att framhäva moderskapet som en viktig komponent i samhället och som en central del av kvinnors identitet. Begreppet knyter an till den demografiska diskursen, som baseras på idén om att framtida generationer kommer att drabbas ekonomiskt av det faktum att vi lever längre och kvinnor föder färre barn (Dietze 2020, s.156). Kvinnor uppmuntras därför till att föda fler barn för att samhället ska kunna hantera den demografiska

problematiken. *New Maternalism* har också använts i samband med anti-invandringspolitik i syfte att uppmuntra kvinnor till att föda fler barn istället för att öka invandringen (ibid). Ett ökat barnafödande har därför förespråkats i stor utsträckning för att främja en etno-nationalistisk befolkningstillväxt (Dietze 2020, s.159).

New Maternalism förespråkar dessutom kvinnors roll i politiken och menar att deras moderliga egenskaper är av stor vikt för den politiska sfären (Dietze 2020, s.157). Även här finns det ett rasistiskt inslag. Kvinnors förmåga *att bry sig om* blir en form av *care-racism* där egenskapen att bry sig om sina egna, blir att skydda familjen från andra, vilket får en rasistisk underton (Dietze 2020, s.157).

Det finns också en idé om att de moderliga egenskaperna en kvinna har, gör henne till en bra politiker (Dietze 2020, s.158). Dietze ger exempel på hur kvinnliga politiker betonat sin roll som mamma för att vinna legitimitet. En kvinna som ser sig själv som en del av ett större projekt och skyltar med sina egenskaper som mamma, anses vara kvalificerad att lyckas i den offentliga sfären (ibid).

2.2 Val av teori

De tre teorierna ger ett brett och varierat perspektiv på kvinnors engagemang inom högerpopulismen. De utgör ett unikt perspektiv på högerpopulismens framväxt eftersom de syftar till endast kvinnors dragning till högerpopulismen. Teorierna blir därför ett bra ramverk för undersökningen då studien endast fokuserar på kvinnors roll inom högerpopulismen.

“Right-Wing Populism and Gender” är nypublicerad litteratur från 2020 vilket visar på dess relevans och aktualitet. Högerpopulism är inget nytt fenomen i USA och har sett olika ut över tid (Gelin & Åsard 2019, s.29). Därför behövs ny forskning och litteratur inom ämnet för att vara anpassad till dagens form av högerpopulism.

Teorierna är formulerade ur ett europeiskt perspektiv men kommer i denna studie appliceras på empiriskt material från USA. Därmed testas teoriernas generaliserbarhet på ett av världens största länder. Detta bidrar till den teoretiska diskussionen och i och med det nya empiriska materialet får uppsatsen en teoriutvecklande karaktär (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns

& Wängnerud 2017, s.43). Det kan därmed argumenteras för att uppsatsen har inomvetenskaplig relevans med tanke på den luckan som fylls av det amerikanska perspektivet (Esaiasson et al. 2017, s.32).

3 Metod

I detta avsnitt kommer metoden att presenteras. Metoden som används är en kvalitativ textanalys i form av en framing-analys.

3.1 Kvalitativ textanalys

Med en kvalitativ textanalys går det att extrahera det huvudsakliga ur en text genom en analys av textens helhet, delar och dess kontext (Esaiasson et al. 2017, s.211). Genom detaljerad läsning kan det dolda analyseras genom läsning mellan raderna (Esaiasson et al. 2017, s.211). Boréus och Kohl skriver,

“[i] många sammanhang är det viktigaste inte *hur många gånger* utan *hur och under vilka omständigheter* något sägs. Det finns helt enkelt många forskningsfrågor som inte kan besvaras med utsagor om ‘mer’ eller ‘mindre’, ‘fler’ eller ‘färre’.” (Boréus & Kohl 2018, s.79).

Därför passar en kvalitativ textanalys tillsammans med teorin, som snarare handlar om hur saker och ting befinner sig mellan raderna, än att teorierna uttryckligen förekommer i materialet. Den kvalitativa textanalysen utförs på tal istället för text, vilket gör att analysen anpassas efter materialet. Talen analyseras utifrån de textanalytiska verktygen genom detaljerad lyssning av vad talespersonerna säger och den kontext de talar i.

3.1.1 Framing-analys

Den kvalitativa textanalysen kommer att innehålla en framing-analys. *Frames* och *framing* kan översättas till svenskans ramar och inramning. *Framing* innebär att välja ut aspekter av den upplevda verkligheten och göra dessa mer framträdande än andra. På så sätt görs ett urval av aspekter att framhäva och en viss problemdefinition främjas (Entman 1993, s.52). Dessa *frames* definierar problem och hur de relaterar till gemensamma kulturella värden och utmärker orsakerna som skapat dessa problem (Entman 1993, s.52). *Framing* skapar

moraliska omdömen, föreslår lösningar på problemen och förutser dess möjliga konsekvenser (ibid).

Framing-analysen utförs genom en detaljerad undersökning av vilka *frames* talespersonerna använder sig av i deras tal. Därmed undersöks problemdefinitioner och hur talespersonerna väljer att porträttera verkligheten samt vilka eventuella lösningar de föreslår.

3.1.2 Operationalisering

För att undersöka hur de högerpopulistiska kvinnorna attraherar en kvinnlig publik kommer uppsatsen att undersöka hur *Emancipation Fatigue*, *Sexual Exceptionalism* och *New Maternalism* används i framingen av politiska frågor i de utvalda talen. *Emancipation Fatigue*, *Sexual Exceptionalism* och *New Maternalism* nämns inte explicit i talen utan kommer att analyseras utifrån relaterade begrepp till teorierna. Det kan handla om ord som feminism, frihet och familj. Operationaliseringen av teorierna blir därmed ord och fraser som relaterar till de teoretiska begreppen. Med en kvalitativ textanalys blir detta möjligt då analyser kan göras genom att leta runt begreppen, vilket i sin tur undviker att betydelsefull information faller bort. Det ökar validiteten, som innebär att det teoretiska begreppet stämmer överens med den undersökta empirin (Esaiasson et al. 2017, s.58).

3.2 Val av metod

Val av metod motiveras av att frågeställningen fördelaktligen inte besvaras med frekvens, utan med en djupgående analys av talen och kontexten bakom vad som sägs. Det teoretiska ramverket är också bättre anpassat för en kvalitativ studie då de teoretiska begreppen *Emancipation Fatigue*, *Sexual Exceptionalism* och *New Maternalism* inte kommer uttryckligen att sägas i talen. Inte heller ord relaterat till teorierna som t.ex. trötthet, sexuell ordning eller moderskap kommer att användas i talen och därför inte heller kunna svara på frågeställningen. Det krävs därför en ingående och utförlig analys av materialet för att kunna besvara frågeställningen, vilket en kvalitativ textanalys erbjuder.

4 Material

I detta avsnitt redogörs vilket material som ligger till grund för forskningsstudien och vilka avgränsningar som gjorts. Talen sammanfattas för att ge läsaren en övergripande insikt i vad som sägs i talen. Materialet utgör en grund för att vidare förstå analysens innehåll och de slutsatser som dras. Materialet består av tre tal av de högerpopulistiska kvinnorna som redovisas nedan. Talen framförs på Conservative Political Action Conference ‘CPAC’. Materialet har insamlats från C-SPAN, ett amerikanskt TV-bolag som tillhör public service och inte är vinstdrivande (C-SPAN 2019). Materialet har behandlats utförligt och genomlyssnats ett flertal gånger för att undvika eventuella missförstånd och osystematiska fel, vilket ökar uppsatsens reliabilitet (Esaiasson et al. 2017, s.64).

4.1 Conservative Political Action Conference ‘CPAC’

‘CPAC’ är ett sammanträde för den konservativa rörelsen där aktivister, politiker och anhängare årligen möts (Yglesias 2017). Som en av USAs äldsta gräsrotsorganisationer vill ‘CPAC’ bevara och skydda värden som liv, frihet och egendom för den amerikanska befolkningen (CPAC). Konferensen hålls av American Conservative Union ‘ACU’, en politisk organisation som hjälper konservativa anhängare att bilda nätverk (Yglesias 2017). Materialet är hämtat från denna konferens.

4.1.1 Candace Owens

Candace Owens börjar med att poängtera den stora förändringen som skett för henne, att hon nu är gift och mamma till två barn. Det har gett henne insikten på vad som är viktigt och oviktigt i världen. Hon fortsätter med att prata om hur dagens ungdomar blir allt mindre kompetenta och intelligenta, och jämför dagens ungdomar med tidigare generationer. I anslutning till denna jämförelse riktar hon kritik mot så kallade *soft subjects* och enligt henne, bisarra ämnen som *gender studies*. Hon menar att de som studerar dessa ämnen borde ägna sig åt att skaffa sig riktiga färdigheter. Människor som utbildat sig i dessa ämnen framställer hon som ett hot mot USA och det amerikanska samhället, hon menar att den akademiska eliten anser sig själva vara överlägsna dem utan en examen. Den akademiska eliten besitter möjligheten att lära ut dessa *soft subjects* och kan på så sätt hjärntvätta kommande generationer vilket hotar *the family unit* (Owens 2023).

Ett av dessa hot är klimatförändringarna. Hon menar att klimatdebatten hindrar framtida generationer från att föda barn och bilda stora familjer. Nästa hot är transgenderism. Hon tycker att det är absurt att bli tillrättavisd och kallad trångsynt ifall man påstår att kvinnor inte kan vara män och vice versa, samt att endast kvinnor kan föda barn. Hon menar att transgenderism förgör våra kroppar vilket leder till att kvinnor och män tappar sin reproduktionsförmåga och inte kommer kunna bilda familjer (Owens 2023).

Tredje hotet är feminismen, som hon kallar hennes "personal favorite". Hon menar att feminismen lär kvinnor att hata och avvisa män och att feminismen påstår att alla problem i samhället är orsakat av *toxic masculinity*. Hon menar att vänsterns agenda är att skada *the family unit* genom att skapa ett hat mot män som leder till att kvinnor tappar respekten för män. Hon tar upp problematiken kring att könsroller förvirras och att kvinnor förväntas agera som män och tvärtom. Kvinnor pressas till att skaffa en karriär, sluta bry sig om sina barn och tro att de inte behöver män (Owens 2023).

Hon förklarar vidare att en kompromiss med vänstern inte är ett alternativ utan att detta är en kamp. Hon avslutar med ett löfte till publiken, att hon aldrig kommer sluta kämpa för familjen (Owens 2023).

4.1.2 Kristi Noem

I början av Kristi Noems tal förklarar hon att det finns två typer av människor, de som hatar USA och de som älskar USA. Hon menar att de som hatar USA gör allt i sin makt för att förstöra landet och ta ifrån människor deras friheter. Enligt Noem tillhör Joe Biden denna grupp av människor, som enligt henne måste stoppas (Noem 2024).

Hon fortsätter talet med att berätta om hennes karriär mot att bli guvernör i South Dakota. Hon pratar om aspekten kring att hon är kvinna och att South Dakota aldrig haft en kvinnlig guvernör tidigare. Hon har tillbringat hela sitt liv *in a mans world*, hon älskade sin pappa och att tillbringa tid med honom i traktorn, i skogen och på åkrarna. Det var däremot inget konstigt för henne att som kvinna ta sig an kommande politiska uppgifter. När hon blev invald gjorde hon två löften; att upprätthålla South Dakotas och USAs konstitution. Hon poängterar att andra politiska ledare misslyckats med detta, de har berövat människor sina friheter och rättigheter och förespråkat socialism och kontroll. Hon menar att dessa ledare

styr genom rädsla och inte skyddar de amerikanska medborgarna, en politik hon inte står bakom (Noem 2024).

Hon fortsätter prata om vad hon som guvernör åstadkommit i South Dakota. Den lägsta arbetslösheten i landet, en oöverträffad befolkningsökning, högsta födelsetalen i landet och inga inkomstskatter är några exempel på de förändringar hon bidragit till. Hon menar att dessa prestationer speglar att folket är lyckligare, på grund av att de är fria. Vidare säger hon att landet upplever extrema hot från den södra gränsen som hon beskriver som en krigszon. Hon berättar hur hon själv stått vid gränsen och erbjudit sig att ta med sig taggtråd för att försvara landet. Hennes nästa ambition är att bygga en mur för att förhindra kriminella människor från att korsa gränsen och förhindra sex- och människohandel av amerikanska kvinnor och barn (Noem 2024).

Hon kritiserar Joe Biden och Kamala Harris och pratar om vikten av att ha en stark ledare, vilket enligt henne bör vara Donald Trump. Inte för att han är perfekt, utan för att han bryr sig om människor och tror inte att han är bättre än någon annan. Hon understryker att om USA ska bli *great again*, bör alla ta inspiration av South Dakota och sedan rösta på Donald Trump (Noem 2024).

4.1.3 Marjorie Taylor Greene

Marjorie Taylor Greene inleder sitt tal med att vänstern har sikte på våra barn och att republikanernas skyldighet är att skydda barnen från detta hot. Hon förklarar att diskursen inom amerikansk politik har förändrats. Politiken hon avsett att bedriva var att skydda gränsen, minska statligt inflytande och sluta finansiera krig utanför USAs gränser. Men istället har hon behövt kämpa för att få lov att säga mamma, pappa, henne och honom (Taylor Greene 2023).

Barnen utgör en väsentlig del av hennes tal. Hon berättar om sin dröm att bli mamma, som nu har gått i uppfyllelse. Taylor Greene menar att barnen står i skottlinjen för *the multi billion dollar industry* och syftar i första hand på könskorrigering av vård. Barnen målas upp som offer som luras till att ett könsbyte skulle leda till lycka och trygghet. Transvården porträtteras som något farligt och att könsbytet resulterar i permanenta skador på barnens kroppar (Taylor Greene 2023).

Hon berättar att hon introducerat förslaget "Protect Children's Innocence Act" till kongressen som innebär att det ska vara olagligt att utföra någon form av könsbekräftande vård. Förslaget blev enligt henne nedröstat på grund av Nancy Pelosi's icke tro på kön. Men Taylor Greene beskriver nu segern av att USA fått en ny talman i representanthuset. Hon ska på nytt introducera "Protect Children's Innocence Act". Detta förslag är enligt henne inte en högerextrem åtgärd, utan något alla amerikaner borde hålla med om. Vi ska skydda våra barn från detta fruktansvärda misstag, barn ska få vara barn (Taylor Greene 2023)

Hon avslutar talet med att poängtera att Gud skapade två kön, man och kvinna och hur han skapade våra barn. Det är därför republikanernas ansvar att skydda barnen och med "Protect Children's Innocence Act" kommer detta att ske (Taylor Greene 2023).

4.2 Val av material

Valet av högerpopulistiska kvinnor grundar sig på deras olikheter. Candace Owens är inte politiker utan snarare aktivist som når ut till en yngre grupp genom sociala medier. Kristi Noem har istället en hög politisk position som guvernör och har därmed en annorlunda politisk plattform än Candace Owens och når ut till en annan publik. Taylor Greene har inte lika hög politisk status men är känd bland befolkningen i USA. Dessa tre kvinnor täcker därför stora delar av MAGA-rörelsen vilket underlättar för uppsatsens möjlighet att generalisera och ökar den externa validiteten. Extern validitet innebär möjligheten att generalisera slutsatser från urvalet av analysenheter (Esaiasson et al. 2017, s.59).

Analysenheterna i uppsatsen är dessa tre talespersoner. Dock hör kvinnorna till den extremare sidan av den amerikanska högerpolitiken vilket kan begränsa generaliserbarheten i förhållande till den allmänna amerikanska högern.

Att använda tal från 'CPAC' var ett strategiskt val som gav en tydlig ram för uppsatsen. Dock bör det tas i beaktning att talen riktar sig till en viss grupp av människor och kvinnorna som lyssnar till talen har förmodligen redan högerkonservativa åsikter då de befinner sig på 'CPAC'. Det gör att talen kan vara utformade annorlunda till skillnad från om de vore riktade till en mer varierad grupp. Men avgränsningen minskar risken för subjektiva bedömningar som kunde uppstått om talen var hämtade från olika plattformar. Att talen framförs på samma forum och riktar sig till samma publik gör att likheter och skillnader mellan talen utmärker

sig bättre. Att talen har hämtats från C-SPAN, som anses vara en pålitlig webbplats, minskar risken för att talen skulle vara manipulerade eller förändrade.

De tre talen är alla under 30 minuter och kan därför anses vara i det kortaste laget. Talens längd kan också ifrågasätta generaliserbarheten, men utifrån förutsättningarna för uppsatsen och talens innehållsrika substans, gjordes denna avgränsning. Att talarna endast hade kort tid till sitt förfogande visar även på vad de prioriterar att få sagt. Det stärker analysen då det talarna säger förmodligen hör till deras viktigaste politiska frågor.

5 Analys

I detta avsnitt kommer materialet att analyseras utifrån teorierna *Emancipation Fatigue*, *Sexual Exceptionalism* och *New Maternalism* samt vilka frames kvinnorna använder sig av. Analysen kommer att redogöra för hur dessa teorier är framträdande i kvinnornas tal och vad i talen som attraherar andra kvinnor till högerpopulismen.

5.1 Emancipation Fatigue

Candace Owens;

“[...] as they pressure women to go out and pursue their career, they simultaneously tell women that they don't need a man, they are of course attacking the family unit”
(Owens 2023).

Emancipation Fatigue, tröttheten kvinnor känner mot feminismen och frigörelsen feminismen förespråkar, går att hitta i alla tre talen, men i olika skepnader. I citatet ovan framear Candace Owens feminismen som orsak till den press kvinnor upplever när de förväntas prioritera karriären över sina barn och sin familj. Detta går att koppla till den trötthet Dietze beskriver att kvinnor känner när de tvingas till frigörelse. I Owens tal frameas vänstern som den part som sätter press på kvinnor. Att Owens vill minska pressen, lockar kvinnor som själva upplever denna trötthet, till att vända sig till den högerpopulistiska politiken för att få sina känslor bekräftade.

Owens använder sig av begreppet feminism på samma sätt som Dietze förklarar, hur feminismen övergått från slagord till svordom. Owens framing av feminism bygger på idén om att lära kvinnor hata och avvisa män, vilket blir en form av svordom. Detta går i linje med *Emancipation Fatigue*, vilket kan locka kvinnor till högerpopulismen.

I Owens tal riktas kritik mot eliten och akademikerna som studerar och lär ut *soft subjects*. Det kan tolkas som att Owens tycker att eliten lär ut ämnen som andra samhällsklasser inte bryr sig om eller drar nytta av. Detta framgår när Owens uttrycker att akademikerna höjer sig över vanligt folk och lär ut bisarra. Det går att koppla till *Emancipation Fatigue*, där Dietze skildrar hur kvinnorna i den lägre medelklassen och arbetarklassen inte har fått ta del av det positiva som feminismen medfört. Kvinnor som tillhör vanligt folk drar alltså ingen nytta av det akademikerna förespråkar. Feminismen har alltså enligt Owens inte lett till något bra och de kvinnor som inte fått rida på feministvågen lockas därmed till hennes politik.

Kristi Noem;

“I had spent my entire life in a mans world, I loved my dad, he was my best friend, I spent my days in a tractor, chasing cows, going on hunting trips with him” (Noem 2024).

Kristi Noems tal visar inte nödvändigtvis på några spår av trötthet eller tvång av frigörelse, i enlighet med *Emancipation Fatigue*. Däremot finns det tecken på upprätthållande och romantisering av könsroller i hennes tal, vilket kvinnor som upplever *Emancipation Fatigue* ofta strävar efter. Kristi Noem lägger stor vikt vid faktumet att hon vuxit upp *in a mans world*, med hennes pappa som förebild. Hon målar upp en könsnormativ bild av sin uppväxt där tiden hon tillbringat med sin pappa varit fylld av stereotypa manliga aktiviteter på ranchen. Hennes könsstereotypa framställning beskrivs inte som något problematiskt utan Noem lyfter snarare dessa som något positivt. Dietze beskriver hur kvinnor som upplever *Emancipation Fatigue* är nöjda med de könsnormer som finns och att de inte utgör något problem eller hot. Det kan därmed tolkas som att Noem upprätthåller dessa könsnormer, vilket är en del av *Emancipation Fatigue* och kan förklara varför kvinnor attraheras av Noems politik.

Vidare målar Kristi Noem upp sig själv som en banbrytande kvinna som gärna ägnar sig åt aktiviteter på ranchen, vilket å ena sidan kan tolkas som att hon bryter dessa könsnormer.

Men å andra sidan kan det argumenteras för att Noems frameing av saker och ting som manligt eller kvinnligt, bevarar den könsnormativa ordningen och upprätthåller könsnormerna.

Även Noem skapar en negativ bild av demokraterna, det vill säga vänstern, vilka hon benämner som bland annat kommunister och socialister. Hon pratar om hur de misslyckats med att förse de amerikanska medborgarna med grundläggande fri- och rättigheter. Även om kopplingen till *Emancipation Fatigue* inte är lika tydlig, visar det på en trötthet för demokraternas politik som innefattas av vänsterliberala idéer och statlig verksamhet som *Emancipation Fatigue*, republikanerna och Kristi Noem motsätter sig.

Marjorie Taylor Greene;

“*Our God is the God that created us, man and woman, in his image he created us*”
(Taylor Greene 2023).

Marjorie Taylor Greene förklarar hur diskursen inom amerikansk politik har förändrats och hur vänstern betraktar könsbeteckningarna som något förlegat. Hennes förakt mot att inte få säga ‘man’ och ‘kvinna’ visar på en typ av trötthet vilket går i linje med *Emancipation Fatigue*, eftersom Taylor Greene inte tycker att könsbeteckningarna är något problematiskt. Hon vill inte behöva skambeläggas för att hon använder begrepp som mamma eller pappa. Att hon sedan framställer sig själv som extrem för hennes åsikt om att det endast finns två kön, visar också på en trötthet av att behöva förklara sig och skambeläggas av vänstern. Detta stämmer överens med *Emancipation Fatigue*.

Precis som i de andra kvinnornas tal frameas vänstern även här som antagonisten i de problem som talespersonerna lyfter fram. Genomgående i talen finns det en frameing av demokraterna, vänstern och Joe Bidens administration som ett hot mot barnen, familjen och grundläggande amerikanska värden som exempelvis frihet. Dessa uttalanden driver på den redan befintliga polariseringen av partierna där det skapas ett tydligt vi-och-dem. Att benämna demokraterna som vänstern, kommunister och socialister, skapar ett narrativ som ger intrycket av att partierna ligger längre ifrån varandra ideologiskt än vad de nödvändigtvis gör. Detta kan i sin tur öka de polariserade effekter som uppstått i det amerikanska politiska klimatet och bidrar därmed till en ökad trötthet mot oppositionen. De analyserade talen visar

på hur demokraterna frameas som motståndare för att attrahera en kvinnlig publik till högerpopulismen med hjälp av *Emancipation Fatigue*.

5.2 Sexual Exceptionalism

Candace Owens;

“You revisit transgenderism, and what better way to annihilate families than to annihilate bodies that will produce families?” (Owens 2023).

Sexual Exceptionalism tar en annorlunda form i Candace Owens tal. Hennes framing av transgenderism kan liknas med den porträttering som Dietze beskriver att högerpopulistiska partier i Europa gör av muslimska invandrare. På samma sätt som den muslimska sexuella ordningen beskrivs som underlägsen den västerländska ordningen, framear Owens transgenderism som underlägsen och ett hot mot den naturliga sexuella ordningen. Hon argumenterar för att det biologiska könet är naturligt och oföränderligt, att transgenderism och förändring av människors kroppar utgör ett hot mot den naturliga ordningen. I Dietzes avsnitt om *Sexual Exceptionalism* beskrivs västerländska sexuella normer och identiteter som överlägsna och att avvikelser från denna ordning anses vara ett hot. På samma sätt porträtterar Owens transgenderism som en avvikelse från denna ordning vilket därmed utgör ett hot mot den sexuella ordningen. Hotet är inte heller riktat endast mot kvinnor utan enligt Owens blir transgenderism i första hand ett hot mot barn och framtida generationers möjligheter att bilda familjer. Därmed skiljer sig *Sexual Exceptionalism* i Owens tal från Dietzes ursprungliga teoribildning om invandring som ett hot, men är fortfarande applicerbar utifrån ett nytt perspektiv.

Kristi Noem;

“This time they will be constructing a wall, a barrier. A barrier to keep those who wants to come to this country illegally out, and to stop them from trafficking drugs, from proliferating the sex trafficking of our women and our children [...]” (Noem 2024).

En stor del av Kristi Noems tal handlar om hotet från den södra gränsen och således blir *Sexual Exceptionalism* framträdande. Människor som vill korsa gränsen från Mexiko till USA

frameas som farliga, kriminella människor som utgör ett hot mot kvinnor och barn i form av bland annat sexhandel. Detta liknas med Dietzes beskrivning av muslimska invandrare som ett hot. Noem framear kvinnor och barn som offer för de sydamerikanska och mexikanska invandrare på samma sätt som i Dietzes europeiska perspektiv, där kvinnor porträtteras som offer för muslimska invandrare. Den rasistiska undertonen blir framträdande då en annan kultur och sexuella ordning framställs som underlägsen den amerikanska. På så sätt syns *Sexual Exceptionalism* i Noems tal vilket kan attrahera kvinnor till den högerpopulistiska politiken.

Noems tal lyfter vikten av att skydda de amerikanska medborgarnas frihet. Frihet är ett mångtydigt begrepp där sexuell frihet kan innefattas. Därmed kan hennes förespråkande av frihet innebära ett skydd för den redan uppnådda sexuella friheten som kvinnor har i USA. Detta passar in i *Sexual Exceptionalism* som menar att den västerländska sexuella ordningen är uppnådd, överlägsen och bör skyddas.

Marjorie Taylor Greene;

“The victims of this industry are kids. [...]. And they are also confused, many of them, because these victims of this billion dollar industry that mutilates the genitals of children, many of these victims have diagnoses [sic!] [...].” (Taylor Greene 2023).

I samma anda som Candace Owens, framear Marjorie Taylor Greene transgenderism och diverse könskorrigeringar som ett hot mot barn och framtida generationer. Barnen framställs som offer för transvården vilket ligger till grund för förslaget “Protect Children's Innocence Act”. Det kan argumenteras för att det denna gång är *the industry* som anses hota den naturliga, överlägsna sexuella ordningen istället för muslimska invandrare som i Dietzes exempel i *Sexual Exceptionalism*. Könskorrigeringarna frameas som en avvikelse från de amerikanska sexuella normer som Taylor Greene förespråkar, vilket visar på hur detta också utgör ett hot. “Protect Children's Innocence Act” blir därför ett exempel på hur den amerikanska överlägsna kulturen bör skyddas från transgenderismens onaturliga, avvikande sexuella ordning. Därmed kan det skapas en rädsla för vad transgenderism gör med den rådande sexuella ordningen vilket gör att kvinnor som känner denna rädsla kan attraheras av högerpopulismen.

5.3 New Maternalism

"I'm a married mother of two children which is the best part of life beginning for me" (Owens 2023), *"My favorite thing to say that I did become when I started, is I wanted to be a mom. Thankfully, I am a mom"* (Taylor Greene 2023) & *"Gov. Noem often says that her greatest accomplishment is raising her three children, Cassidy, Kennedy, and Booker, with her husband Bryon"* (NGA 2024)

Både Owens och Taylor Greenes tal innehåller en sekvens där respektive talesperson lyfter vikten av att vara mamma. Noem pratar inte om sin roll som mamma i talet, men andra källor uppger att Noem anser att hennes största bedrift är att vara mamma (NGA 2024).

Moderskapet frameas alltså som en viktig del av deras egna identitet som kvinna vilket knyter an till *New Maternalism*. Genom att förespråka sin egen roll som mamma blir det en indirekt uppmaning till andra kvinnor att ta tillvara på sina moderliga egenskaper och sträva efter att bli mamma. De kvinnor som betraktar moderskapet som en stor del av sin egen identitet kan därmed lockas till den högerpopulistiska politiken som kvinnorna förespråkar.

Att moderskapet är framträdande i talen tyder på att kvinnorna använder det som ett politiskt vapen. Enligt *New Maternalism* blir en kvinna kvalificerad som politiker på grund av hennes moderliga egenskaper vilket kan förklara varför dessa kvinnor väljer att framhäva den aspekten av sig själva i ett politiskt tal. Talespersonerna blir då relaterbara för den kvinnliga publiken och legitimeras som del av den politiska sfären på grund av att de är mammor.

Genomgående i talen betonas ansvaret för att skydda barn och framtida generationer. Detta är också en del av *New Maternalism* då kvinnors förmåga att bry sig om betraktas som en viktig del av politiken. Att skydda barnen från diverse hot är därmed centralt i kvinnornas tal, vilket relaterar till deras moderliga egenskaper.

Candace Owens;

"Climate change, of course, what they tell children first and foremost is that it would be irresponsible to have big families, it would be irresponsible to have children" (Owens 2023).

I Candace Owens tal framträder *New Maternalism* när hon pratar om klimatdebatten. Hon porträtterar klimatdebatten som ett hot mot framtida generationers möjlighet att föda många barn och bilda stora familjer. Hon framställer klimatdebatten som något absurt och inget som borde tas hänsyn till. Detta kan tolkas som att hon indirekt uppmanar kvinnor att fortsätta föda barn och bilda familj. Vid flera tillfällen under Owens tal framear hon *the family unit* som den viktigaste aspekten av samhällspolitiken vilket också tyder på att hon lägger stor vikt vid kvinnors möjlighet att bilda familjer. Detta betonas inom *New Maternalism* i form av kvinnors betydelsefulla förmåga att föda barn.

Kristi Noem;

“We have the highest birth rate in the nation, people have hope, people are having babies and I love it” (Noem 2024).

New Maternalism är framträdande i Noems tal då hon vid två tillfällen framhäver barnafödande och befolkningsökning som något betydelsefullt. Hon pratar om hur South Dakota har den största befolkningsökningen och högsta födelsetalen i landet. Hon förmedlar dessa uppgifter som en bedrift, något hon är stolt över. Detta knyter an till den demografiska aspekten av *New Maternalism* där kvinnors barnafödande betraktas som en viktig del av samhället och politiken. I Noems tal uppmanas kvinnor indirekt till att föda fler barn och moderskapet frameas som en viktig del av den kvinnliga identiteten, vilket kan i enlighet med *New Maternalism* locka kvinnor till Noems politik.

Marjorie Taylor Greene;

“They are given puberty blockers [...] that actually chemically castrates them, makes them sterile. [...] There are teenage girls having their breasts cut off, that is a permanent [sic!], permanent [sic!], damage to their bodies, they will never be able to breastfeed their baby” (Taylor Greene 2023).

Marjorie Taylor Greene är, som tidigare nämnt, väldigt kritisk till transgenderism och framear fenomenet som samtidens största hot mot dagens barn. *New Maternalism* bygger till stor del på idén om att kvinnor ska föda fler barn för främja den etno-nationalistiska befolkningstillväxten och minska gapet mellan yngre och äldre. I och med att Taylor Greene tydligt beskriver hur kvinnor och män förlorar sin reproduktionsförmåga, och inte kan föda fler barn, innebär det att barnafödandet kommer minska. Detta hänger ihop med den

demografiska aspekten av *New Maternalism*. Med Taylor Greenes "Protect Children's Innocence Act" vill hon förbjuda all typ av könsbekräftande vård, och på så sätt minska antalet kvinnor och män som förstör sin reproduktionsförmåga. Detta stämmer överens med *New Maternalism* då ett könsbyte innebär att kvinnor förlorar sin moderliga identitet och enligt högerpopulismen, i viss mån, förlorar sitt huvudsakliga syfte som kvinna.

På samma sätt som Noem pratar om att skydda friheterna, pratar Taylor Greene om att skydda barnen. Detta kopplas till hennes moderliga identitet vilket på många sätt influerar hennes politik. Detta går i linje med *New Materialisms* idé om att de moderliga egenskaper kvinnor har, gör henne till en kvalificerad politiker. Detta kan i sin tur attrahera en kvinnlig publik enligt teorin.

6 Diskussion och slutsats

Sammanfattningsvis frameas olika ämnen som hot i kvinnornas tal. Bland dessa är transgenderism, feminism, invandring, familjefrågor och hotet från vänstern mest framträdande och utgör därför problemdefinitionerna. Vidare frameas bland annat moderskap, upprätthållande av könsroller och protektionism som lösningar på hoten.

Teorierna går att finna i alla tre tal men vissa är mer framträdande än andra och de olika problemdefinitionerna tar olika mycket plats i talen. De problemdefinitioner som är dominerande är transgenderism och hotet mot familjen där lösningarna är moderskap och skyddandet av barn och framtida generationer. Talen omfattade olika stora delar av teorierna, där Candace Owens tal täckte störst del av teorierna. Eftersom Owens inte besitter en politisk position finns det större utrymme att prata om hjärtefrågor utan hänsyn till presidentvalet 2024. Till skillnad från Owens tal, avvek Kristi Noem mest från det teoretiska ramverket. Detta kan bero på att Noem snarare för en politisk kampanj, kanske i hopp om att bli framröstad som vicepresident. Taylor Greene befinner sig emellan Owens och Noem, då hon är politiker men inte har samma politiska status som Noem. Bortsett från olikheterna mellan talen och personerna kunde teorierna appliceras på alla tre tal.

Resultatet visar att högerpopulistiska kvinnor framear olika politiska frågor i enlighet med det teoretiska ramverket. Talespersonerna använder sig av ord och fraser som relaterar till det

teoretiska ramverket vilket styrker att kvinnor lockas till högerpopulismen på grund av *Emancipation Fatigue*, *Sexual Exceptionalism* och *New Maternalism*. Studien är på så sätt teoritestande och resultatet visar att teorierna styrks av den genomförda studien.

Resultatet av studien visar även att teorierna var tillämpbara på ett amerikanskt perspektiv, trots att teorierna är utformade efter ett europeiskt perspektiv. Med tanke på USAs skillnader från Europa blir studien teoriutvecklande då perspektiven även blir applicerbara utanför Europas gränser. Dock bör det begränsade materialet tas i beaktning när det kommer till generaliserbarheten av studien. Studien är endast ett stickprov av högerpopulistiska kvinnor i USA och kan därför inte ge ett övergripande svar på hur högerpopulistiska kvinnor i allmänhet lockar kvinnliga väljare.

Den ökade polariseringen mellan republikanerna och demokraterna, som talespersonerna även bidrar till, kan resultera i ytterligare förändringar för den amerikanska politiken i framtiden. I och med att det republikanska partiet blivit mer "extremt" och rört sig längre åt höger, kan den politik som talespersonerna förespråkar bli allt mer vedertagen. Det som tidigare betraktats som extremt, kan på sikt bli republikanernas standardpolitik. Med tanke på USAs tvåpartisystem, som begränsar antalet partier att sympatisera med, kommer den högerpopulistiska vågen inte nödvändigtvis innebära minskat stöd. Det kan göra att den mer extrema politiken inte möter ett speciellt stort motstånd utan istället normaliseras allteftersom.

I och med USA som trendsättare i världen och det politiska inflytande landet besitter, kan den högerpopulistiska politiken spridas med vinden. Denna potentiella spridning styrker uppsatsens relevans då alla högerpopulistiska grupper bör studeras för att ha möjlighet att förutse och hantera fenomenet i framtiden. Därför blir kvinnors roll inom högerpopulismen intressant. Den vedertagna idén om att kvinnor inte är delaktiga inom högerpopulismen kan därför inte upprätthållas utan alla aspekter av den högerpopulistiska falangen är av stor vikt. Förhoppningen är därför att denna studie kan ligga till grund för framtida forskning inom ämnet kvinnor och högerpopulism.

7 Vidare forskning

För att komma fram till bredare slutsatser kring varför kvinnor attraheras av högerpopulismen krävs ett större material för att studien ska få en mer generaliserande karaktär. Att inkludera material utanför 'CPAC' hade möjliggjort för slutsatser utanför konservativa kvinnors ramar. I studien har teorierna prövats på det begränsade materialet, men ingen mätning av frekvenser har gjorts. Med ett större material hade frekvensen av begrepp och fraser kunnat bidra till undersökningen och en kvantitativ undersökning hade kunnat komplettera denna kvalitativa studie. Då hade allmänna slutsatser möjligen kunnat dras.

Trots att teorierna är framträdande i talen garanterar det inte att det är just detta som attraherar kvinnor till högerpopulismen. Det kan finnas ytterligare variabler som bättre svarar på denna fråga. Att även göra en kombinerad studie av utbud- och efterfrågesidan hade kunnat nå mer kompletta slutsatser kring vad som lockar kvinnor till högerpopulismen.

För att ge ett generiskt svar på frågan om varför kvinnor lockas till högerpopulismen hade andra delar av den högerpopulistiska falangen i USA kunnat undersökas. Att studera hur högerpopulistiska män talar till och om kvinnor skiljer sig eventuellt från hur kvinnor talar till och om kvinnor. Detta hade varit ett kompletterande bidrag till undersökningen. Denna studie har utgjort grunden för att bredda det europeiska teoretiska perspektivet till att tillämpas på USA. Vidare hade andra länder kunnat undersökas för att dra slutsatser om detta är ett världsligt fenomen.

Uppsatsen har påvisat att teorierna är framträdande i talen. Dock kan ingen slutsats dras kring huruvida stödet faktiskt ökar med användningen av dessa teorier. För att undersöka stödet kan en jämförelse över tid bidra till vidare forskning och förhoppningsvis utveckla svaret kring högerpopulismens kvinnliga dragningskraft.

8 Referenser

- Boréus, K. & Kohl, S. (2018) "Tre diskursanalytiska inriktningar" I Boréus, K & Bergström, G (red.) (2018) *Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys*. Uppl. 4:3. Lund: Studentlitteratur AB. s.49-89.
- Coffé, H. (2019) "Gender, gendered personality traits and radical right populist voting" I *Politics*. Vol 39:2 s.170-185.
- Dietze, G. (2020) "Why Are Women Attracted to Right-Wing Populism? Sexual Exceptionalism, Emancipation Fatigue, and New Maternalism" I Dietze, G. & Roth, J. (red.) (2020), *Right-Wing Populism and Gender: European Perspectives and Beyond*. Bielefeld: Transcript Verlag. s.147-165
- Entman, R.M. (1993) "Framing: Toward Clarification of A Fractured Paradigm" I *Journal of Communication*. Northwestern University 43(4) s.51-58.
- Esaiasson, E., Gilljam, M., Oscarsson, H., Towns, A. & Wängnerud, L. (2017) "Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad". Uppl 5:6. Stockholm: Wolters Kluwer Sverige AB.
- Gelin, M. & Åsard E. (2019) "Hotet mot demokratin. Högerpopulismens återkomst i Europa och USA" Uppl 1. Lund: Historisk Media.
- Weeks, A.C., Meguid, B.M., Kittilson, M.C., & Coffé, H. (2023) "When Do Männerparteien Elect Women? Radical Right Populist Parties and Strategic Descriptive Representation" I *American Political Science Review*. Vol 117:2. s.421-438.
- Åsard, E. (2021) "Republikanerna och hotet mot den amerikanska demokratin" i *Statsvetenskaplig tidskrift*. Nummer 4:a, s.699-715.

Talen

- Noem, K. (2024) "Gov. Kristi Noem Speaks at CPAC" på *C-SPANs webbsida*. [Elektronisk] <https://www.c-span.org/video/?533733-2/gov-kristi-noem-speaks-cpac> Hämtad 2024-05-03
- Owens, C. (2023) "Senator Eric Schmitt and Candace Owens Speak at CPAC" på *C-SPANs webbsida*. [Elektronisk] <https://www.c-span.org/video/?526365-6/senator-eric-schmitt-candace-owens-speak-cpac> Hämtad 2024-05-03
- Taylor Greene, M. (2023) "Rep. Marjorie Taylor Greene Speaks at CPAC" på *C-SPANs*

webbsida. [Elektronisk]

<https://www.c-span.org/video/?526366-15/rep-marjorie-taylor-greene-speaks-cpac>

Hämtad 2024-05-03

Elektroniska referenser

af Kleen, B. (2019) “Kvinnorna i USA som fortsätter att hålla fast vid Trump” på *Dagens Nyheters webbsida*. [Elektronisk] Hämtad 2024-05-13

Britannica. (2024) “Marjorie Taylor Greene” på *Britannicas webbsida*. [Elektronisk]
<https://www.britannica.com/biography/Marjorie-Taylor-Greene> Hämtad 2024-05-07

CPAC. “About CPAC” på *CPACs webbsida*. [Elektronisk] <https://www.cpac.org/us/about>
Hämtad 2024-05-07

C-SPAN. (2019) “C-SPAN Turns 40” På *C-SPANs webbsida*. [Elektronisk]
<https://www.c-span.org/video/?458838-101/span-turns-40> Hämtad 2024-05-07

Darcy, O. (2024) “Ben Shapiro’s The Daily Wire severs ties with Candace Owens after her embrace of antisemitic rhetoric” på *CNN Business webbsida*. [Elektronisk]
<https://edition.cnn.com/2024/03/22/media/candace-owen-out-ben-shapiro-daily-wire-anti-semitism/index.html> Hämtad 2024-05-07

Desilver, D. (2022) “The polarization in today’s Congress has roots that go back decades” på *Pew Research Center webbsida*. [Elektronisk]
<https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/03/10/the-polarization-in-todays-congress-has-roots-that-go-back-decades/> Hämtad 2024-05-16

Dittmar, K. (2018) “The Gender Gap in Voting: Setting the Record Straight” på *Center for American Women and Politics (CAWP) webbsida*. [Elektronisk]
<https://cawp.rutgers.edu/blog/gender-gap-voting-setting-record-straight> Hämtad 2024-05-19

Greene House. “Conservative Businesswoman” på *Marjorie Taylor Greenes webbsida*
[Elektronisk] <https://greene.house.gov/about/> Hämtad 2024-05-07

Holoyda, B. (2024) “QAnon” på *Britannicas webbsida*. [Elektronisk]
<https://www.britannica.com/topic/QAnon> Hämtad 2024-05-07

Malone, C. (2023) “The Gospel of Candace Owens” på *The New Yorkers webbsida*.
[Elektronisk]
<https://www.newyorker.com/news/annals-of-communications/the-gospel-of-candace-owens> Hämtad 2024-05-07

Nazzaro, M. (2024) “Who is Kristi Noem?” från *The Hills webbsida*. [Elektronisk]

- <https://thehill.com/homenews/campaign/4630077-who-is-kristi-noem/> Hämtad 2024-05-07
- NGA. (2024) "Gov. Kristi Noem" på *National Government Associations* webbsida. [Elektronisk] <https://www.nga.org/governor/kristi-noem/> Hämtad 2024-05-07
- Pew Research Center. (2024) "3. Partisanship by gender, sexual orientation, marital and parental status" på *Pew Research Center* webbsida. [Elektronisk] <https://www.pewresearch.org/politics/2024/04/09/partisanship-by-gender-sexual-orientation-marital-and-parental-status/> Hämtad 2024-05-19
- Roeloffs, M.W. (2024) "What To Know About Candace Owens' History Of Controversy As Daily Wire Cuts Ties" på *Forbes* webbsida. [Elektronisk] <https://www.forbes.com/sites/maryroeloffs/2024/03/22/what-to-know-about-candace-owens-history-of-controversy-as-daily-wire-cuts-ties/?sh=4337c0cd355c> Hämtad 2024-05-07
- Westerberg, O. (2020) "Trump går – men trumpismen består" på *Utrikespolitiska institutets nättidning*. [Elektronisk] <https://www.ui.se/utrikesmagasinet/analyser/2020/november/trump-forlorade--men-trumpismen-kommer-tillbaka/> Hämtad 2024-05-14
- Yglesias, M. (2017) "CPAC, explained" på *Vox* webbsida. [Elektronisk] <https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/2/22/14684534/cpac-2017> Hämtad 2024-05-07