



LUND UNIVERSITY

Professorsinstallation i Lund

Turner, Charlotta

2013

Document Version:
Förlagets slutgiltiga version

[Link to publication](#)

Citation for published version (APA):
Turner, C. (2013). Professorsinstallation i Lund.

Total number of authors:
1

General rights

Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: <https://creativecommons.org/licenses/>

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00

Professorsinstallation i Lund

15 februari 2013. En dag på jobbet – det är professorsinstallation vid Lunds universitet. Vi var 13 personer som installerades till professorer denna dag. Jag hade absolut ingen aning om hur denna ceremoni går till, eller vad som förväntades av oss "installandi". Redan klockan 14 samlades vi, 4 kvinnor och 9 män, för "träning". Första momentet var att finna en talar av lämplig storlek. En talar är en "vanligen mörk, fotsid, vid och veckrik dräkt med ärmar, vilken i vissa länder bärs av präster, lärde och jurister." (ur Wikipedia). Namnet talar kommer från talus, som är ett ben i foten, i vad vi kallar ankeln. Högtidsdräkten talar skall alltså vara så lång att den täcker ankeln. Talarerna till utlåning i universitetshusets källare i Lund tillhör äldre respektive avlidna professorer. Jag är tacksam att inte alla professorer på den tiden var långa män. Tydligt var teologer kortvuxna, och det var troligen en sådan talar jag hittade där i källaren. Den passade mina 160 cm perfekt. Min vackra klänning doldes helt av denna svarta talar. Det är inte utan besvikelse jag säger detta, för i min mening var min mörkröda klänning betydligt vackrare än dessa mer än 100 år gamla dammiga talarer. Dessutom ägnade jag 6 veckor åt LCHF-diet för att komma i denna underbara klänning som redan varit med om en professorsinstallation i Uppsala, då uppburen av min bonusmor.

Väl iklädda talarer var det dags för att träna på själva processionen. Dessa steg från styrelserummet i universitetshuset, upp för trappan, och in i själva aulan, var faktiskt det enda vi installandi skulle prestera denna dag. Trots denna relativt enkla uppgift, präglades träningen av nervositet och allmänt fnitter. Associationerna gick till luciatåg, även om utstyrseln var något annorlunda, dock inte helt olik lucialinnen.

Efter träningspasset var det dags för kaffe och kaka – klockan var ju 15. Och inte kan man missa sitt 15-kaffe! Till kaffet fick vi åtnjuta en mycket intressant föreläsning om Lunds universitets historia vad gäller professorerna på 1700-1800 talen. Vi fick en förklaring till varför husen i Professorsstaden är så stora – professorerna var tvungna att ha studenter inhysta, och även bedriva undervisningen samt examination i sina bostadshus. Det fanns inga undervisningslokaler på den tiden. Det var dock möjligt att använda olika skrymmen av domkyrkan som undervisningslokal. Naturligtvis var det ett krav att Lunds universitets professorer var bosatta i staden Lund. En annan kuriositet var att Lunds universitet höll sig med en bödel på den tiden. Det är känt att en student blev avrättad för att ha mördat en annan student. Hårda bud alltså!

Klockan 16 ställde vi upp för inmarsch! Studenter med högburna fanor, rector magnificus, dekanus från de olika fakulteterna och så vi installandi, på två raka led, inmarscherande till Bach, Bourée ur orkestervit nr 3 BWV 1068. Pampigt! Jag ser släktingar, kollegor, gubbar och tanter, och min son som är helt fokuserad på sin iPad. Dekanus Professor Olov Sterner är här bara för min skull. Det slumpar sig så att jag är den enda installand från naturvetenskaplig fakultet. Desto fler personer installeras vid humanistisk fakultet och Lunds tekniska högskola.

Den för mig mest fantastiska upplevelsen under denna akt var en installationsföreläsning av installand Lena Halldenius. Lena talade om mänskliga rättigheter och vad vi menar med ord som "frihet" och "demokrati". Orden i sig har helt olika innebörd för olika människor, för människor i olika delar av världen. Lena pratade också om vikten av kritiskt tänkande, att

använda ord på rätt sätt och att faktiskt agera då det behövs – och det största ansvaret faller på de som har störst makt.

Med dessa tänkvärda ord i minnet vandrade jag ut ur aulan i universitetshuset i Lund, som nyinstallerad professor. Det ansvar som vilar på oss nyinstallerade professorer var plötsligt mer påtagligt. Hur vi använder ord i tal och skrift är av betydelse för vår omvärld, och något som kräver både eftertanke och ödmjukhet.