



LUND UNIVERSITY

Vi har alla en och samma Gud

Miaji, Abdel Baten

Published in:

Människan och hennes plats. Årsbok för kristen humanism och samhällssyn

2002

[Link to publication](#)

Citation for published version (APA):

Miaji, A. B. (2002). Vi har alla en och samma Gud. *Människan och hennes plats. Årsbok för kristen humanism och samhällssyn, 2002*, 102-103.

Total number of authors:

1

General rights

Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: <https://creativecommons.org/licenses/>

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00

av jungfrufödelsen.” Kieffer hänvisar med instämmande till Karl Barrh som i sitt analogiska tänkande ser jungfrufödelsen som ett tecken på inkarnationen och den tomma graven som ett tecken på uppståndelsen.

Det finns en uppenbar risk att den kristna förkunnelsen förlorar substans. Präster och pastorer tycks läsa alltför litet av exegetisk och systematisk litteratur. Kieffers bok ger en god inblick i och kunskap om exegetisk forskning, ofta kopplad till aktuell dogmatik och etik. Den passar utmärkt både vid predikoförebere-delsen och i arbetet i studiecirkeln.

Lars Lindberg

Vi har alla en och samma Gud

Christer Hedin: *Bibeln och Koranen*. Verbum 2002. 147 s.

Christer Hedin är forskare och universitetslärare i religionshistoria vid Stockholms universitet. Tidigare har han skrivit mycket om de tre abrahamitiska religionerna; judendom, kristendom och islam och publicerar nu boken *Bibeln och Koranen*.

Den judiska Bibeln, som kristna kallar Gamla testamentet, är en utgångspunkt för de kristna för att förstå Guds budskap, men de följer huvudsakligen Nya testamentet. Muslimerna däremot har sin Koran men erkänner och tror på ovan nämnda heliga böcker, som enligt islamisk tradition anses härstamma från samma Gud. De tre systerreligionerna har

många likheter men också skillnader. När det gäller mat har judar och muslimer nästan samma regler. Omskärelse är obligatorisk för både judar och muslimer, men kristna praktiserar inte omskärelse. Gamla testamentets berättelser är sammanställda utifrån historiskt perspektiv, medan Koranens uppenbarelsen är ordnade efter längd och inte efter innehåll.

Hedins bok är indelad i tre avsnitt. Första avsnittet ”Texternas tillkomst” behandlar den judiska Bibeln, Nya testamentets och Koranens uppenbarelseshistoria, deras bakgrund och hur de bevarades genom historien.

I det andra avsnittet ”Det religiösa budskapet” diskuteras många centrala teologiska frågor utifrån dessa heliga texter. Där behandlas t.ex. Guds barmhärtighet, vrede och förlåtelse. Även Guds ansvar och allmakt samt frågan om monoteism diskuteras. Hedin skriver: ”Gud har skapat allting gott och gett människan frihet att glädjas åt detta”, men människan påverkas av onda makter, och då hon är svag begår hon misstag. Därför finns det bud till hjälp för henne i hennes strävan efter det goda. ”Alla religioner innehåller rituella regler som inte behöver motiveras på annat sätt än genom gudomliga påbud”, men ”signaletiska bud kan tolkas i olika riktningar allt efter kultur och lokal tradition.”

I det sista avsnittet ”Centrala texter” diskuterat Hedin synen på viktiga profeter, centrala händelser, tidens slut och Guds förlåtelse och nåd i dessa heliga böcker. Han analyserar texternas likheter och olikheter i dessa frågor och drar slutsatsen att de har mer som förenar dem än vad som skiljer dem åt.

Hedin diskuterar många gemensamma

frågor i Bibeln och Koranen och jämför dem på ett lysande sätt. Han presenterar Bibel- och Koranverserna i olika historiska sammanhang. Diskussionen utifrån verserna om hur Bibeln och Koranen ser på olika händelser under olika tider är oerhört viktig. Hedins metod att presentera texterna sida vid sida gör det lättare för läsarna att se likheter och olikheter hos dessa tre systerreligioner.

På grund av korstågen har många västerländska forskare genom åren framfört åsikter som lett till fördomar mot muslimer. Dessa fördomar spädades på efter 11-september-händelserna i USA och resulterade i att muslimer oavsett nationalitet blev förföljda av medier och anti-muslimska kretsar. Många västerländska medier är ute efter att stämpla muslimer som terrorister eller allmänt våldsamma och deras religion som kvinnoförtryckande och terrorskapande. Därför är det mycket modigt av Hedin att skriva denna välkomna bok vilken motverkar denna schablonbild. Boken kan ses som en milstolpe till hjälp för judar, kristna och muslimer i en gemensam strävan att öka förståelsen mellan dessa grupper. Hedin har i sista kapitlet en kort diskussion om olikheterna i de heliga texterna. Denna del kunde ha varit något längre.

Baten Miaji

På spaning efter en flyende identitet

Thomas Ekstrand: *Folkkyrkans gränser. En teologisk analys av övergången från statskyrka till fri folkkyrka*. Verbum 2002. 166 s.

Så skedde det till slut. Utredning hade lagts till utredning. Debatt hade följts av debatt i riksdag och kyrkomöte. Pappershögarna växte på byråkraternas skrivbord medan år blev till decennier. Aldrig tidigare hade en fråga utretts så grundligt. Vid millennieskiftet skedde det så slutligen. Svenska kyrkan skildes från staten. Eller vänta nu, var det verkligen det som skedde? Ät verkligen ett samfund vars verksamhet regleras i lag ett fritt samfund? Vad betyder det för Svenska Kyrkans självförståelse att den svenska staten har en normativ förväntan på dess identitet?

I dessa frågor tar Thomas Ekstrand sin utgångspunkt i *Folkkyrkans gränser*. Boken är en del i Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådets program Stat-Människa. Den är dels en genomgång av de utredningar som föregick beslutsprocessen, dels en exposé över folkkyrkoteologier och den kritik som riktats mot dessa. Genom denna resa från det utgående 1800-talets nationalkyrklighet, via Gustaf Wingrens öppna och nådeserbjudande folkkyrka, till dagens sakramentala och/eller tjänsteorienterade folkkyrkosyner knyts trådarna mellan statskyrkoideologin och folkkyrkotanken samman.

Kanske är folkkyrkoidén i ganska ringa utsträckning en teologisk idé. Kanske bör vi snarare betrakta den som ett kyrkopolitiskt paradigmsprunget ur samma jordmån som folkhemmet. En dröm om Svenska kyrkan som välfärdsstatens förlängda arm i de andliga sfärerna.

Folkkyrkans gränser har en föredömligt tydlig struktur och är mycket läsvärd även för den som saknar teologiska fackkunskaper. Inre minst är det värdefullt