

På mitt skrivbord ligger

1. Åsen röjs. Fin bild på Kasakulle. Ur Ingemar Atterman "Mark och minnen" Blekingeboken 1972.
2. Blekingeboken 1972, "Mark och minnen" Atterman. Fornvården, fina bilder och intressant vy på Björketorpsstenen.
3. Blekingeboken 1966, Rolf Petré. Lundagrävningar av ett röse som låg i vägen för riksvägen, nuvarande E22.
4. Blekingeboken 1974, Vikingatid ur annorlunda perspektiv. Undervattensarkeologi, påspärrar från järnålder och tidig medeltid. Intressant perspektiv på Helgeö/Torkö, dvs påspärren "trekanten".
5. Blekingeboken 1970. Folkvandringstid på Hulta. Björkquist/Persson. Thomas var min mentor efter examen. Hans arkeologi och blekingekunskap har påverkat både mig och Mikael Henriksson mer än många och mycket annat.
6. "Stenarna där barn vi lekt." Björkquist/Persson. Fortfarande den enda ordentliga bebyggelsearkeologiska genomgången av ett större järnåldersområde i Blekinge. Håller än idag.
7. Introduktion till arkeologi (kapitel 7). Carl-Axel Moberg. En viktig arkeolog för oss i Sverige. Och ett roligt kapitel.
8. Foto, skärgårdslandskap. Ur Björn Berglunds avhandling. 1966.
9. "Late Quaternary Vegetation in Eastern Blekinge, South-Eastern Sweden. A Pollen-analytical Study. I-II" 1966. Utdrag, beskrivning av Storemosse. Pollenanalys av området vid Listersjöarna.
10. SGU, "Kartblad 3F Karlskrona NO och SO", Utdrag ur Beskrivning av Magnus Persson och Kästin Malmberg Persson. 2016. Senaste beskrivningen av Johannishusåsen.
11. Historiska kartor som hjälp vid jordartsgeologisk kartering - en pilotstudie från Vångs by i Blekinge. Li Stenberg. 2009 Examensarbete. Kvartärgeologi. Lunds Universitet.
12. SHM 7869. Brev till riksantikvarien 1885. Fyndberättelse av J.A.Jørgenssen (Bornholm) efter arkeologiska undersökningar i Blekinge (bl a Kasakulle).
13. Johannishusskatten, lista
14. Utdrag ur "Wikingerzeitliche Depotfund aus Südschweden". 1976. Birgitta Hårdh. Doktorsavhandling.
15. Utdrag ur "Bortom Riksbildningen" 2007. Anna Lihammer. Doktorsavhandling.
16. Utdrag ur antologin "Förmodern globalitet". Kapitel 1. "Förmodern globalitet?" Anders Andrén.
17. Utdrag ur antologin "Förmodern globalitet". Kapitel 10. "Muslimskt Medelhav vid Mälaren. Mats Roslund.
18. "Den öppna arkeologin och den slutna". Kulturens årsbok 2002. Egen text. Arkeologi mellan jord och samling.
19. "Hur ett forntida föremål uppstår" Cornelius Holtorf. Res Publika 2001. Lite samma tema som Nr. 19.
20. "Vi planterar inte längre ekar". Kulturens Årsbok 2002. Clay Ketter. Det vita rummet. Vi hade en fin diskussion om järnålder en gång. Han bor i byn Uppåkra och vet vad jag menade.
21. "Landscape:Theory". 1980. Bok om och med landskapsfotografi, med bland annat Lewis Baltz. Jag köpte den 2015, men hade jag vetat om den hade den passat bättre 2000. Sammanträffanden.
22. "Landskap". Per Thörn 2012. Jag har köpt alla Thörns böcker sedan "Inventeringen". Han tycker mer om listor än vad jag gör.
23. "The Name of Us". 2014. Nils Bergendal och Peter Törnquist. Fin fotobok med rolig text. Om det hus som jag sitter i nästan varje dag. Och om samlingar.
24. "Arkeologi Poesi" Lyrikvännen, 2015. nr 4. Jag och min fd kollega Erik Magntorn gjorde äntligen slag i saken och samlade ihop ny lyrik om arkeologi.
25. "Ingång" utdrag ur "Gården i landskapet". 2009. Egen text. En reflektion om järnåldersarkeologin, men framför allt om stora utgrävningar och museiarkeologi.

26. "Maskbilden från Västra Vång: ett keltiskt avtryck i Blekinges äldre järnålder?" Artikel i Fornvännen 2006. Mariann Görman och Mikael Henriksson. En första tolkning av maskbilden på kullen. Då visste ingen vad som fanns på kullen, eller som det heter: "Fyndomständigheterna får i skrivandes stund betraktas som outhärliga eftersom fyndplatsen ännu inte undersökts till fullo".
27. Utkast till tillståndsansökningar för efterundersökning och metalldetektering på kullen 2012. Blekinge museum.
28. Blekinge museum rapport 2006:8. Mikael Henriksson Vattenledningsgrävningen 2004 då boplatstresterna, maskbilden hittades. Viktigt avstamp.
29. BLM rapport 2007:15. Utredningschakt inför vattenledning.
30. BLM rapport 2008:24. Mikael Henriksson. Vattenledning genom byn. Slaggrop från järnålder.
31. BLM rapport 2008:3. Thomas Persson. Antikvarisk besiktning av vattenledning mellan Lyckeby och Johannishusåsen.
32. BLM rapport 2011:14. Mikael Henriksson. Utredning av vattenledning mellan Lyckeby och Johannishusåsen.
33. BLM rapport 2011:13. Mikael Henriksson. Arkeologisk utredning av bygatan i Västra Vång. Högmedeltida ässja.
34. BLM rapport 2015:13. Mikael Henriksson. Rapport från första efterundersökningen på kullen och platsen för maskbilden 2012. Även georadar rapport och analyser av metallrester från kullen. Fortfarande visste vi inte vad som fanns på kullen.
35. BLM rapport 2013:20. Arwo Pajusi. Arkeologisk undersökning av pumpgrop nere i våtmarken norr om kullen. Fin pusselbit.
36. BLM rapport 2016:5. Mikael Henriksson. Den stora rapporten om fynden 2013. Rapporten kunde inte ges ut förrän ytan var säkrad utan förelåg som arbetsmaterial i flera år.
37. Mikael satte samman detta diskussionsunderlag inför ett viktigt möte med Länsstyrelsen, två veckor inför offentliggörandet av fynden från sommaren. Bilderna blev mycket viktiga.
38. Inbjudan och program till möte den 14 och 15 november. På fredagen hade vi möte i kommunhuset Ronneby och exkursion i Vång med ett femtiotal forskare, arkeologer, politiker och boende. På lördagen offentliggjordes fynden inför ett stort pressuppbåd och vi hade en första öppen strategisk diskussion om ett vångprojekt.
39. Förslag till öppningsfraser för landshövding Berit Andnors välkomnande på pressvisningen. Är inte säker på att det funkade så bra.
40. Utkast/bilder till föredrag om en "open source arkeologi". 15 november.
41. "Åter till Västra Vång". 2013. Henriksson/Nilsson. Manusutkast till Ale.
42. Förslag på ordning/info inför öppen grävning 2014. Henriksson/Nilsson.
43. Förslag på studiecirkel SENSUS. 2014. Blekinge Museum m fl.
44. Utkast till tillståndsansökan för forskningsgrävning 2014. Mikael Henriksson/Blekinge Museum
45. Kartsekvens över Vångområdet. Använd vid SENSUS studiecirkel och många andra gånger. 1680 till idag.
46. Tack och deltagarlista för den öppna grävningen 2014. Vilka fina människor och vilka resultat. Det var en jobbig sommar för flera, men visade verkligen hur mycket spår och rester det ligger i matjorden. Normalt så schaktar vi bort den omrörda åkerjorden. Det finns inte tid och ekonomi för att sålla genom hundratals kvadratmeter.
47. BLM rapport 2016:6. Mikael Henriksson. Forskningsgrävningen, den öppna, 2014. Och nu har vi ett eget RAÄ nr (fornlämningsnummer) 307. Uppe på kullen heter lämningarna nått annat - men egentligen rör det sig ju om samma saker.
48. Gert Rispling är Sveriges expert på arabiska silvermynt från Vikingatiden. Han är pensionerad från Kungliga Myntkabinettet. Men om man ber snällt så kan han hjälpa till med bestämmningar. Då får man en sån här fin rapportlapp.
49. BLM rapport 2016:7. Mikael Henriksson. Rapport från en undersökning av skadad grav i ett skogsparti söder om byn. Det var södertörnsstudenter som grävde. Inga fynd i graven. Men Mikael och jag hittade ett helt nytt gravområde precis bredvid i en liten bokdunge.
50. Utkast till inbjudan för möte i församlingshemmet i Hjortsberga, Allhegonahelgen 2015. Detta var första gången Sabina, jag och Stefano åkte runt och fotograferade, diskuterade. Vi tittade på gamla bilder från området också.

51. Två bilder från Hjortsberga. Den ena med en stolt pojke framför klockstapeln, 1893. Den andra visar den arkeologiska undersökningen som Egil Lönnberg ansvarade för. Gottlieb Wirde höll i kameran. Platsen ligger strax norr om järnvägs korsningen och några av gravarna och stenarna syn än i dag om man går ut i slänten.
52. Blekingeboken 1930. "Lövmärknaden". William Andersson. Tidstypiskt dokument som försöker härleda alla möjliga traditioner bak i tiden. Innehåller ändå intressanta passager om Edestad och kulten kring källan. Det finns ju något speciellt i området. Och många myter.
53. Georadarundersökning 2012. Spännande strukturer uppe på kullen. Kanske konturerna av en byggnad. Och detta kan man ana innan man har grävt. 2017 testar vi om det stämmer.
54. Magnetometerundersökning av stora områden runt kullen 2011. Svårtolkat. Men visar att det finns många strukturer under mark runt kullen.
55. Arkeometallurgisk undersökning av platser i Vångs by.
56. Arkeometallurgisk undersökning av metallrester från 2012 år grävningar på kullen.
57. Keramikanalys av fynd från boplatsgrävningarna 2006 och senare.
58. Arkeobotanisk analys av våtmarken norr om kullen. Tyvärr var de övre lagren borta så den lokala vegetationshistorien under järnåldern vet vi fortfarande litet om.
59. BLM rapport 2016:9. Glasfynden sammanställda av Ulf Näsman.
60. Arbetsmaterial. Vattenskyddsområde för Johannishusåsen. 2013 (?). Intressant läsning även för en arkeolog. Hur kommer den nya grundvatteninfrastrukturen påverka området?
61. Inlämning av C-14 prover. Några av de mer intressanta. En havrekärna under en av bronsbysterna gav bronsålder.
62. BLM rapport 2017:1. Rapport över undersökningarna på kullen våren 2016. Det var då den första kullen italienska studententer kom till byn. Nästan alla fynden i montern på utställningen kommer från den här grävningen.
63. Trådmodeller. Under de senaste åren har vi arbetat mer och mer digitalt och planen är att vara helt papperslösa (!) 2017.
64. Om man söker på nätet hittar man många fina bilder på människor i Vång. Mikael är förstås den som finns med mest. Han är Västra Vång.
65. 2017 vill vi gräva mer på kullen. Vi måste veta hur omfattande lagerbildningen är för att kunna beräkna en stor grävning. Vi hade våra första möten i Lund i våras. Det blir en speciell och lite hemlig grävning som presenteras på arkeologidagen den 27 augusti.

66. Konserveringsrapport från grävningen 2013. Max Jahrehorn är en färgstark och fantastisk konservator och hans rapporter är fina blädderböcker för både forskare och andra.
67. Konserveringsrapport från grävningen 2014.
68. Konserveringsrapport från metalldetekteringen 2016. Jämför med fynden i montern.
69. Examensarbete i arkeologi. "Modernizing Millenia". Freya Roe. 2014. Digitalarkeologi och föremål i samlingar.
70. Examensarbete i arkeologi. "A Roman bust from Västra Vång". 2014. Linnea Lidh. En jämförande analys av liknande bronsbyster som den som påträffades 2013. Spännande.
71. Skylttext/pamflett. Västra Vång. 2015. Det är svårt att skriva bra texter. Och göra bra skyltar.
72. "Västra Vång. Jernalderkult." Artikel i Skalk Nr.4 2016. En dansk artikel om guldgubbarna inte minst. Vi skrev den tillsammans med Margarethe Watt som är "guldgumman". Hon har arbetat med fynden från Sorte Muld på Bornholm. Ännu en superexpert.
73. "Iconic Costumes". 2017. Akademisk avhandling av Ulla Mannering. Guldgubbarnas och guldgummornas modehistoria. Rafflande.
74. Småskrift och utställningskatalog. 2014. Blekinge museum. Första presentationen av fynden. Det var viktigt att börja med en bok och en utställning innan vi visste allt för mycket.
75. Småskrift "Tre år i Vång" 2014. Blekinge Museum. Alla möjliga personer var med de första åren. Detta är deras berättelser.
76. Småskrift "Vikten av Vång". 2016. Blekinge Museum. Här får forskarna komma till tals. Undrar du nått om vapen, glas, keramik, ortsnamn, digitalskanning, guld, eller runstenar är detta en bra ingång.
77. Klippsamling
78. Kontaktkartor