



LUND UNIVERSITY

Invandrare i det nya landet: en artikelserie om Fader Vår, del 1

Nylund, Jan

Published in:
Världen Idag

2014

Document Version:
Förlagets slutgiltiga version

[Link to publication](#)

Citation for published version (APA):

Nylund, J. (2014). Invandrare i det nya landet: en artikelserie om Fader Vår, del 1. *Världen Idag*, 4-4.

Total number of authors:

1

General rights

Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: <https://creativecommons.org/licenses/>

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00

TRO OCH LIV

Fader vår är mönsterbönen som Jesus lärde sina lärjungar att be. Om vi lär oss att be som Jesus tänkt att vi ska göra kan Anden få utrymme i vårt vardagsliv, skriver Jan Nylund i första delen i serien om bönen Fader vår.



"Fader vår, som är i himmelen". Dessa är de inledande orden i vår mest kända och mest bedda bön. Foto: Istockphoto

Invandrare i det nya landet

Bönen Fader vår

Del 1/8

Fader vår

Matt 6:9-13

Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

Insteget i Guds rike den dag en människa blir frälst innebär en överföring från mörkrets rike till ljusets och i ett slag är personen medborgare i ett nytt, främmande rike.

I Guds rike är vi alla invandrare som vilset försöker orientera oss i det nya landet. Som invandrare frestas man ständigt att stänga ute den nya kulturen därför att det känns för svårt att hantera en ny grammatik och förstå sig på en kultur där man betar sig helt annorlunda än man är van vid.

Utmaningen ställs på sin spets av det faktum att vi lever i den här världen samtidigt som vi tillhör himmelriket. Vår jord är visserligen ett uttryck för all den skönhet och intelligens som Skaparen inrymmer, men det inomvärldsliga och ytliga väsendet som möter oss nästan överallt erbjuder inte mycket stöd för vår vandring med Gud.

När vi vaknar på morgonen tänker de flesta av oss minst av allt på himmelriket – i stället är det ofta fysiska behov, vardagens plikter och bekymmer som först av allt tränger sig på i vårt medvetande, och himlen känns långt borta. Fast vi i formell, i himmelsk-juridisk mening tillhör Gudsriket finns det en risk att vi lever som att himlen inte fanns, eller lite löst utifrån våra favoritbibelställen.

Ändå är Guds rike inte längre bort än avståndet mellan din tumme och ditt pekfinger om du pressar dem hårt mot varandra.

Eftersom Guds rike är inom oss genom den helige Ande kan vi vända vårt sinne till det himmelska lika lätt som vi skiftar mellan två språk, eller, för att ta en annan liknelse, det är som när man tar bilen över från Calais i Frankrike till Dovers vita klippor på andra sidan Engelska kanalen – plötsligt ska man köra på vänster sida och göra tvärtemot mot vad man är van vid. Man tror det ska bli svårt men det går förvånansvärt lätt.

Jag vet inte hur du är, men det är inte alltid man har spontan lust att be när man vaknar. Men jag vet att mina dagar blir helt olika beroende på om jag ber eller inte, så jag sätter i gång, och i samma ögonblick jag sätter i gång lättar tungheten och trögheten rinner av mig.

Varje dag blir jag lika överraskad över att den andliga världen är så påtagligt nära och lättillgänglig. Och lika överraskad blir jag över att jag blev överraskad igen – man tycker att man borde komma ihåg det sen dagen innan. Jag tror det beror på att vårt sinne ofta blir slagfältet där två olika världar möts i kampen om herraväldet.

"Fader vår, som är i himmelen". Dessa är de inledande orden i vår

mest kända och vår mest bedda bön. Innan bönen återges har Jesus precis sagt: "Be ni alltså på detta sätt!" (min översättning från grundtexten). Att Jesus säger att vi ska be *på detta sätt* ger oss all anledning att studera denna bön noggrant.

Att förstå vikten av bön, och speciellt denna bön och dess innebörd, är att förstå något av det mest centrala i det kristna livet – vår identitet. Detta är en av de saker som i praktiken mest definierar vår relation med Gud, vår självuppfattning och vår attityd till andra och annat.

Vår identitet – alltså hur vi uppfattar oss själva, hur vi känner oss inför oss själva när vi ser oss i spegeln på morgonen, med vilken attityd vi möter dagen – bestäms i stor utsträckning av våra relationer med dem som står oss närmast. Att vi får positiv feedback, bekräftelse, stöd, uppmuntran och en meningsfull respons från människor runt oss är ofta viktigare än vi kanske förstår.

Vår identitet formas i en social kontext som förhoppningsvis är positiv och bejakande. Men den sociala kontext som formar oss till dagligdags är inte bara horisontell, alltså mellanmänsklig, utan även vertikal. Det dagliga mötet med Gud är vår viktigaste sociala kontext och har potentialen att fullständigt förvandla vår

självuppfattning och vår förståelse av oss själva och andra.

En stor del av våra tankar och vår emotionella aktivitet ägnar vi just åt detta, nämligen att förstå oss själva och andra, och hur vi ska hantera våra relationer till varandra.

I de fall vi inte har förmånen att ha tillgång till en positiv social kontext blir vårt dagliga möte med Gud ännu viktigare.

Bönen Fader vår ger oss en väg till att överbrygga den distans som vi lätt kan känna mellan den andliga verkligheten och vardagslivet. *Fader vår* handlar om himlens närhet och ingrepp i vårt liv här på jorden.

Genom *Fader vår* kan vi möta Gud som vår Far, hitta oss själva och finna vår identitet som människor. *Fader vår* handlar om hur Guds rike kan utbredas i oss och genom oss.

Fader vår talar om vår ekonomi och om något av det svåraste i livet – att förlåta och be om förlåtelse, att hantera den smärta vi åsamkas av andra och själva är orsak till i andras liv. Och *Fader vår* handlar om att ta sig igenom svårigheter och att inte ge upp.

Denna bön, som förmodligen reflekterar Jesu eget böneliv och gemenskap med Fadern, kan ge oss ett liv där himlen möter jorden och Anden får utrymme i vårt vardagsliv.



Jan Nylund undervisar i Nya testamentets exegetik och är doktorand i Nya Testamentet på Lunds universitet.

Jan Nylund