



LUND UNIVERSITY

Du som är i himlarna : en artikelserie om Fader Vår, del 3

Nylund, Jan

Published in:
Världen Idag

2014

Document Version:
Förlagets slutgiltiga version

[Link to publication](#)

Citation for published version (APA):
Nylund, J. (2014). Du som är i himlarna : en artikelserie om Fader Vår, del 3. *Världen Idag*, 4-4.

Total number of authors:
1

General rights

Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: <https://creativecommons.org/licenses/>

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00

TRO OCH LIV

Himlarna, det är vår utgångspunkt i livet, helt enkelt för att det också är Guds utgångspunkt. Det skriver Jan Nylund i tredje delen i serien om bönen Fader vår.



”Du som är i himlarna”

Bönen Fader vår

Del 3/8

Tidigare delar i serien har publicerats 8/1 och 15/1.

Fader vår

Matt 6:9-13

Fader vår som är i himmelen. Helgat varje ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

”Du som är i himlarna” – så kan de avslutande orden av första raden i Fader vår, där det grekiska ordet för himmel står i plural, översättas.

Det är slående att det hebreiska ordet för himmel i den första raden i Bibeln också står i plural (eg. dualis): ”I begynnelsen skapade Gud *himlarna* och jorden”.

Intressant nog berättar Paulus i 2 Korintierbrevet 12:2 att han ryckts upp till den tredje himlen, till paradiset (v 4); en del menar att de tre himlarna utgörs av atmosfären runt jorden, rymden därutöver och slutligen Guds himmel. Med denna förståelse har Fadern ”som är i himlarna” ett anspråk på herravälde i var och en av dessa himlar.

Efesierbrevet 1:10 talar om att Guds plan var att i Kristus sammanfatta allt i *himlarna* och på jorden. Här finns det en ursprunglig och naturlig korrelation mellan himlarna och jorden där dessa en gång var i fullständig harmoni, en balans som sen bröts sönder i syndafallet.

Fortfarande är dock himlen och universum i dess helhet på många sätt en enastående reflektion av Guds omätbara storhet och oöverträffbara kreativitet.

Föga anade väl varken David eller Paulus den djupare innebörden när de beskrev skapelsen: ”Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk” (Ps 19) ”Ända

från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat” (Rom 1).

Modern vetenskap har trängt allt längre ut i makrokosmos för att försöka utforska och förstå rymdens oändlighet och dess geniala struktur, samtidigt som upptäcktsresan inåt i materiens mikrokosmos där dna-strängar med ”rättstavade” sekvenser bestående av hundratals och tusentals ”bokstäver” reflekterar en intelligent skapare.

Den tid då neo-darwinistiskt driven vetenskap kunnat förpassa tron på himlen, Gud och en andlig verklighet, till ett mytologiskt förflutet är förbi. Insikten om skapelsens oreducerbara komplexitet, det stora antal av finjusterade parametrar som är förutsättning för liv på jorden och omöjligheten att tänka sig tillkomsten av universum utan ett yttre och intelligent sinne bortom tid och rum, har gjort tron på himlen och en andlig verklighet till en välgrundad ståndpunkt.

I liknande termer resonerade i alla fall Antony Flew, 1900-talets främste och mest kände ateist, när han efter att ha gett upp sin ståndpunkt skrev boken *There is a God: How the world's most notorious atheist changed his mind*. Publikationer som *Mind & Cosmos: Why the materialist neo-darwinian conception of nature*

is almost certainly false (Nagel, Oxford University Press, 2012) och *The Design Inference: Eliminating chance through small probabilities* (Dembski, Cambridge University Press, 1998) stöder tankar i samma riktning.

Den välkände NT-forskaren Craig Keeners nyligen publicerade bok i två volymer, *Miracles*, som beskriver över 1 000 mirakler från hela världen – många av dem dokumenterade av läkarvetenskapen – gör det omöjligt att bortse från dessa som ett empiriskt uttryck för en andlig verklighet.

I vetenskapliga tidskrifter dokumenterade nära-döden-upplevelser, där människor som till exempel under 40 minuter varit utan mätbar hjärt- och hjärnverksamhet, direkt efter uppvaknandet detaljerat kunnat återberätta händelser som ägt rum på andra platser i samma tidsspann, ger liknande indikationer.

Den naturliga ramen för förståelsen av betydelsen av himlarna/himlen i *Fader vår* är i första hand bergspredikan där bönen återfinns, men också de kapitel som kommer direkt före och efter, och därutöver hela Matteus evangelium.

’Himlarnas rike’ är en fras som förekommer genomgående i hela Matteus evangelium (33 ggr!) och som ska uppfattas som en indirekt referens till Gud själv.

När Jesus yttrar sina första offentliga ord i Matteus-evange-

●●●
Himlarna är inte bara vårt mål utan också vår utgångspunkt, helt enkelt därför att det är Guds utgångspunkt.

liet – ”Omvänd er, för himlarnas rike är nära!” (4:17) – signalerar de startpunkten för himlarnas återerövring av jorden, genom Jesu liv och försonande död och uppståndelse.

Himlarna är inte bara vårt mål utan också vår utgångspunkt, helt enkelt därför att det är Guds utgångspunkt. Det ser vi inte minst i Matteus 3:16-17 där himlarna öppnas över Jesus och Guds Ande kommer över honom, och Gud sen talar från himlarna och bekräftar att Jesus är hans älskade son.

I Matteus 5:10 ser vi att himlarnas rike tillhör dem som blir förföljda för rättfärdighets skull.

Efter en serie skarpa ord i Matteus 5:21-47 där Jesus kommenterar ett antal budord från lagen och skärper dem genom att flytta fokus från bokstavens till hjärtats mer omfattande uppfyllelse, yttrar han de skenbart paradoxala orden: ”Var ni alltså fullkomliga, såsom er himmelska Fader är fullkomlig”.

Några rader tidigare (5:16, 45) har Jesus för första gången introducerat det radikala konceptet *er Fader*, och här får det sin fulla tillämpning och genomslag när Jesus introducerar en ny, relationsbaserad himmelsk standard, som vi i såväl bön som liv är kallade att representera.



Jan Nylund undervisar i Nya testamentets exegetik och är doktorand i Nya testamentet på Lunds universitet.

Jan Nylund