

"Stort och smått". Invigningstal vid vernissagen av Fysicums historia, 7 december 2011

Holmin, Kristina

2011

Document Version: Förlagets slutgiltiga version

Link to publication

Citation for published version (APA):

Holmin, K. (2011). "Stort och smått". Invigningstal vid vernissagen av Fysicums historia, 7 december 2011.

Total number of authors:

Creative Commons License:

CC BY

Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply: Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study

- or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: https://creativecommons.org/licenses/

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.



"Stort och smått"

Invigningstal vid vernissagen av Fysicums historia, 7 december 2011 Kristina Holmin, Fysik- och astronomibiblioteket, Lunds universitet

Det känns stort att vara här ikväll och fantastiskt roligt att se att så många samlats här idag. Alla med ett gemensamt intresse för Fysicum och dess historia. Var och en av er med en alldeles egen historia (varje människa - en berättelse) och speciella relation till Fysicum, och till de som levt och verkat här.

Min egen historia på Fysicum är ur ett historiskt perspektiv ytterst marginell, och började för tio år sedan. Men den började å andra sidan med en historisk exposé. Dagen före min första arbetsdag blev jag (med många andra) inbjuden att delta i Fysicums 50-årsjubileum. Det var ett festligt tillfälle, med många intressanta föredrag, studiebesök på bland annat MAX-lab, och fin middag på kvällen.

Under studiebesöket hamnade jag i samma grupp som professor Minnhagen. När vi skakade hand upplyste han mig om att han var den som hade varit längst tid vid Fysicum. Jag upplyste honom då att jag med all säkerhet var den som hade varit kortast tid på Fysicum eftersom jag skulle börja dagen efter.

Det var den 31 maj 2001 och på dagen exakt 50 år sedan Fysicum på Sölvegatan invigdes av Kung Gustav VI Adolf.

Dagen efter (alltså min första arbetsdag), blev jag visad runt av Elna-Greta Broomé (som skulle bli en kär vän och kollega) och hon tog mig till det som skulle bli mitt arbetsrum.

När jag insåg att jag skulle sitta i det rum där professor Edlén (som dom säger här men som jag alltid kallat morfar) haft sitt arbetsrum i drygt 30 år, då hörde jag historiens vingslag dåna i mina öron.

Det är märkligt hur man kan fortsätta lära känna en människa även efter dennes död och det sägs ju att en människa lever så länge någon minns henne. För mig var det framförallt Indrek Martinsson (som tyvärr inte längre finns ibland oss) som full med roliga historier (alltid hämtade ur verkligheten) gjorde min morfar levande igen.



Under de tio år jag arbetat här har jag fått ta del av flertalet berättelser och anekdoter. Bilder och dokument har samlats på hög i bibliotekets förråd. Men som den bibliotekarie jag är i själ och hjärta har jag inte kunnat låta bli att samla dessa dokument (med god assistans från mina medarbetare) i en sökbar fulltextdatabas (Lund University Publications – LUP) som nu finns tillgänglig via Fysicums webb.

När Bengt Forkman knackade på dörren till mitt arbetsrum för snart två år sedan för att berätta om en idé han hade: att illustrera och berätta Fysicums historia på storbildsskärm, var min första reaktion; Äntligen!

Tydligen var det flera som tänkte på samma sätt, för idén växte snabbt och blev till ett projekt som sponsrats från flera håll.

Idag ska vi presentera för er den första delen av Fysicums historia. Det finns många historier att berätta, och min förhoppning är att projektet Fysicums historia kan vara den plattform som behövs för att samla de texter, bilder, minnen och hågkomster som finns ibland oss och skapa en sammahängande berättelse eller ett slags historisk mosaik.

Det började som sagt med en idé (och tack Bengt Forkman för att du delade med dig av den!), men det ni nu ska få se är frukten av ett fantastiskt samarbete. Professorer, doktorander och studenter; bibliotekarier, informatörer och administratörer och sist men inte minst, en grafisk formgivare. Alla har vi dragit åt samma håll och tillsammans åstadkommit ett resultat.

Projektet har också idag fått en hemsida som ni hittar genom att gå in på Fysicums webb och klicka på historia längst upp i högra hörnet. Där finns mycket mer information om projektet och vilka som bidrar till det och om de skeenden som vi planerar berätta om.

Rent praktiskt har vi nu tänkt göra så här, att vi kommer att visa de historiska skeendena på tre plaster, här i bibliofiket, i biblioteket, och i entréhallen. Ni som vill titta på något särskilt skeende i er egen takt kan säga till mig så hjälper jag till med inloggning på någon av bibliotekets datorer.

As a courtesy to our English speaking audience we will now show the historic chapters in English on the screen in the entrance hall.

Och nu lämnar jag över till vår prefekt Stefan Kröll som med sitt stöd gjort allt detta möjligt.