



LUND UNIVERSITY

Putin skiftar till inrikesfrågor

Lenhag, Mi

Published in:
Dagens Industri

2016

Document Version:
Förlagets slutgiltiga version

[Link to publication](#)

Citation for published version (APA):

Lenhag, M. (2016). Putin skiftar till inrikesfrågor. *Dagens Industri*. <http://www.di.se/opinion/mi-lenhag-putin-skiftar-till-inrikesfragor/>

Total number of authors:
1

General rights

Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: <https://creativecommons.org/licenses/>

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00

Redaktör: Johan Östberg debatt@di.se Telefon 08-573 650 00

Förra veckan höll Rysslands president Vladimir Putin sitt årliga tal till nationen. Putin vill och behöver lugna sin befolkning i en tid av kris och ekonomiska motgångar, skriver Östeuropaforskaren **Mi Lennhag**.



MAKTDEMONSTRATION. I de inledande 45 minuterna av sitt tal till nationen den 1 december fokuserade Putin på att försöka ingjuta hopp om den ryska ekonomin, skriver Mi Lennhag.

FOTO: PAVEL GOLOVKIN

Putin skiftar till inrikesfrågor

Vladimir Putins traditionsenliga tv-tal till nationen den 1 december överraskade sannolikt omvärlden mer än ryssarna. I stället för Rysslands omvärldsrelationer stod oväntat nog den inhemska ekonomin i fokus. Syrien, Nato och Ukraina berördes mest i förbigående. Och USA – som vanligtvis kritiserats i dessa tv-tal – framhölls i stället, under Trumps ledarskap, som en partner för närmare samarbete med bland annat terrorbekämpning i fokus.

Putin önskar jämlika relationer med andra länder – men poängterade att Ryssland inte tar emot ovälkomna råd om hur dessa relationer ska skötas. Ryssland önskar vara en stormakt som inte vill ha instruktioner eller ens råd, utan förbehåller sig rätten att välja sin egen väg och öde. Försök att skada landets intressen kommer likaså aldrig att tolereras. Enligt Putin är Ryssland dessutom en av aktörerna som löser de viktiga internationella problem.

Omvärlden hade nog förväntat sig en mer ödmjuk hållning från dagens Ryssland. Samtidigt följer Putins argumentation en traditionell rysk retorik – som för västerländska lyssnare kan te sig dramatisk – där patriotism, lidande och nationell samling är viktiga ledord. Rysslands

identitet bygger på en bild av nationen som militärt starkt och politiskt självständigt. Det innebär inte att Ryssland förklarar krig med omvärlden, eller att vi ska dra för stora växlar av Putins tal.

Ukraina nämndes knappt under talet. Att Ryssland skulle vara aggressivt eller bedriva propaganda avfärdades som myter. ”Vi söker inte och har aldrig sökt fiender. Vi behöver vänner”, sa Putin.

Kreml vinner på att Ryssland är en enad nation. Enligt Putin vet folket att man tillsammans övervinner utmaningar; medborgarna är samlande kring de ryska patriotiska värdena, och att det tillfälliga lidandet är för en god sak.

Putins inledande 45 minuter av det timslånga talet fokuserade på att försöka ingjuta hopp om den ryska ekonomin, inför ett folk som har haft det tufft ekonomiskt en längre tid. Trots att ekonomin har drabbats av fallande oljepriser, lovade Putin att Ryssland redan är inne i en uppåtgående trend med kommande satsningar på hälsovård och utbildning. Landets alltför höga inflation sades ha börjat normaliseras.

Han betonade även att den tidigare problemdrabbade banksektorn genomgått stora förändringar och att de stora bankerna åter är lönsamma, medan de svagaste tvingats stänga.



Mi Lennhag.

Ryssland vill dessutom satsa på ett utvecklat samarbete med EU och Putin uppmanade regeringen till en ny strategi för en stärkt rysk ställning på världsmarknaden.

Att Trump och USA inte nämndes mer ingående kan tolkas som att Putin inväntar Trumps presidentinstallation – eller en rysk tveksamhet inför hur goda de rysk-amerikanska relationerna faktiskt kan komma att bli.

”Putin lovade att Ryssland redan är inne i en uppåtgående trend med kommande satsningar på hälsovård och utbildning.”

De inrikespolitiska frågorna fick alltså anmärkningsvärt stort fokus under Putins tal. Men vi bör betrakta tv-talet som vad det faktiskt främst är: ett tal till det ryska folket, snarare än en appell inför omvärlden. Putin vill och behöver lugna sin befolkning i en tid av kris och ekonomiska motgångar.

Det kan liknas vid Per Albin Hansson som talade till svenskarna under påtaglig militär och ekonomisk oro. Visst finns en rysk, folklig rädsla för

militärt eskalerande, men den vanliga ryssen är betydligt mer oroad av att medelklassen har lidit ekonomiska motgångar under flera års tid, samt att befolkningen drabbas av bristerna inom infrastruktur, välfärd och arbetsmarknad.

Trots en allt sämre medie- och yttrandefrihet i Ryssland, deklarerade Putin att Ryssland inte godtar att yttrandefriheten begränsas i världen.

Därtill omnämndes oväntat landets omfattande korruption. Putin utlovade öppenhet och kontroll för att tjänstemän inte ska missbruka sina positioner. Antikorruptionsarbetet – som knappt har imponerat på omvärlden – framhölls som konkret, med krav på professionalism och ansvar. Ifall korruptionsbekämpning kan komma att införlivas i den ryska självbildens återstår dock att se.

Trots det inrikespolitiska fokuset fortsatte Putin på en bekant linje i byggandet av den ryska självbild. Ryssland vill vara en oberoende stormakt – men för att lyckas med detta krävs att det ryska folket står upp bakom sin ledare, trots ekonomiska svårigheter och begränsad frihet inom politik och medier.

MI LENNHAG

statsvetare vid Lunds universitet inriktad på Östeuropa

Di Vet du mer i ämnet?

Mejla din replik till debatt@di.se